

το διεθνές σύστημα και η Μέση Ανατολή
**μέσα από μια διαφορετική
οπτική γωνία**

Συλλογή ομιλιών του Ανώτατου Θρησκευτικού Ηγέτη της Ισλαμικής
Δημοκρατίας του Ιράν Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεϊ πάνω σε ποικίλα θέματα



video

Στο παρόν βιβλίο μπορείτε να διαβάσετε αποσπάσματα από τις ομιλίες του Ηγέτη. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των βιντεοσκοπημένων ομιλιών με ελληνικούς υπότιτλους στο κανάλι YouTube μέσω σάρωσης κωδικών QR. Μπορείτε επίσης πατώντας πάνω στο λογότυπο του YouTube να δείτε το κάθε βίντεο.



khamenei-gr

Μετάφραση – Επιμέλεια: Ali Karaji

www.iranculture.gr



Ο Ραχμπάρ Αλί Χαμενεΐ (Ali Khamenei) είναι θρησκευτικός (πνευματικός) ηγέτης του Ιράν από το 1989. Γεννήθηκε στις 15 Ιουλίου του 1939. Ήταν επίσης Πρόεδρος της χώρας μεταξύ 1981 - 1989. Το πλήρες όνομά του είναι Āyatollāh Seyyed ‘Alī Hossaynī Khāmene‘ī. Το 1981, έπειτα από τη δολοφονία του Μοχάματ Αλί Ρατζάι, εξελέγη με σαρωτικό ποσοστό Πρόεδρος της χώρας. Τον Οκτώβριο του 1981 έγινε ο πρώτος κληρικός που καταλάμβανε το προεδρικό αξίωμα στην ιστορία της χώρας. Κέρδισε ξανά τις προεδρικές εκλογές, το 1985. Το 1989, μετά το θάνατο του στενού του συνεργάτη Αγιατολλάχ Χομεϊνί, έγινε θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν. Τήρησε θετική στάση απέναντι στην έλευση της τεχνολογίας στο Ιράν. Είναι ο άνθρωπος που εισήγαγε τους προσωπικούς υπολογιστές και το Διαδίκτυο στην ισλαμική χώρα. Συμπεριλήφθη στη λίστα που εξέδωσε το περιοδικό Time για τα «Πρόσωπα με τη Μεγαλύτερη Επιρροή Παγκοσμίως»

Επίσημος ιστότοπος του Σεγιέντ Αλί Χαμενεΐ : <http://www.khamenei.ir/>



ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ

Η ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η μυρωδιά της επανάστασης	11
Η σύγχρονη ιστορία του Ιράν	11
Η Ισλαμική Επανάσταση	12
40 χρόνια συνεχούς ανάπτυξη	12
Το νησί της σταθερότητας	13
Μερικές συμβουλές στον πρόεδρο της χώρας	14
Πέθανε από αυτόν τον θυμό	15
Η εμπειρία της απομάκρυνσης του εχθρού	16
Η πίστη του έθνους εμποδίζει τον εχθρό	16
Η αντεπίθεση της επανάστασης	17
Αυτός ο αποτυχημένος εχθρός	18
Η διαπραγμάτευση	19
Για ποιους λόγους έγιναν οι διαπραγματεύσεις ;	20
Θυμάστε ;	21
Τρεις φανερές αλήθειες	21
Οι εχθροί θα γονατίσουν τελικά	22
Πετρέλαιο	22
Σπρώξαμε τον εχθρό πίσω	23

Οικονομική ανεξαρτησία	23
Η επίθεση του εχθρού	24
Για την εγγύση του εθνικού συμφέροντος	25
Δύσκολες δοκιμασίες	25
Είμαστε δίκαιοι, γιατί πρέπει να φοβόμαστε ;	26
Το πυρηνικό Ιράν	27
ΟΙ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ	
Ο βασικός τους στόχος	29
Η Αμερική είναι θυμωμένη επειδή ...	30
Καλή και φιλική σχέση με όλες τις χώρες	31
Είμαστε δυνατοί!	31
Πως μπορεί μια γυναίκα να είναι τόσο ανελέητη ;	32
Ποιος είναι ο ιδρυτής του ISIS ;	33
Δεν αμελούμε!	34
Οι ιδρυτές!	35
Το ιστορικό πρόβλημα του πετρελαίου	36
Οι ΗΠΑ πάντα θα είναι ίδιες	37
Ο τελικός τους στόχος	38
Αυτή είναι η Αμερική	39

Στο δρόμο της παρακμής	39
Γνώρισε καλά την Αμερική	40
Αξέχαστο!	40
Προσεγμένοι εγκληματίες	41
Και ηλιθιότητα και ανηθικότητα	41
Τελευταίες πνοές	42
Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας	43
Η Ευρώπη μαχαιρώνει πισώπλατα	44
Η παρακμή των εχθρών της ανθρωπότητας	45
Στην κατηφόρα της παρακμής	46
Η διαπραγμάτευση είναι το τέχνασμά τους!	47
Άδικη Πολιτεία!	48
Το πόδι των Αμερικανών αποτελεί πάντα αρχή δεινών	49
Παγκόσμιος οικονομικός πόλεμος	50
Προσποίηση!	51
Άγρια Δύση	51
Ο βασικός εχθρός των ΗΠΑ	51
Η φύση του αλαζονικού στρατού	52
Το έγκλημα των κυρώσεων	53

Το μπούμερανγκ της ταραχής	54
Ο βασικός ένοχος	54
ΤΟ ΜΕΤΩΠΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ	
Το βασικό ζήτημα	56
Ο Θεός είναι μαζί μας!	56
Η γενναία αντίσταση του ήρωα έθνους	57
Προειδοποίηση προς τους Σαουδάραβες	58
Το κλειδί της νίκης	59
Θεού θέλοντος θα έρθει αυτή η μέρα	60
Αποτυχημένοι εγκληματίες	60
Η αυγή της ελπίδας	61
Εκλογές στην Παλαιστίνη	61
Διπλάσιο δηλητήριο!	62
Η αντίσταση είναι αποτελεσματική	63
Η απέχθεια των λαών της περιοχής για την Αμερική	64
Καρκίνωμα!	64
Το θέμα της Παλαιστίνης	65
Το μεγαλύτερο έγκλημα	65

Το πραγματικό καύσιμο των πυραύλων	66
Προς τον Θεό!	67
Αυτός που γονάτισε την Αμερική!	68
Ο ευτυχισμένος μας φίλος	69
Πολεμιστές χωρίς σύνορα	70
Η μεγαλύτερη κηδεία του κόσμου	71
Διατηρούμε το δικαίωμα της εκδίκησης	72
Η υπόσχεση της νίκης	73
Η βασική συμβουλή	74
ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ	
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	
Η σημασία της Ισλαμικής Επανάστασης	76
Φανατισμός στα Ιρανικά προϊόντα	76
Ευκαιρία!	77
Πως να τους αντιμετωπίσουμε ;	77
Οι νέοι και η κορύφωση της προόδου της χώρας	78
Να σταθούμε στα πόδια μας	79
Ο σημερινός κόσμος	80
Η απογοήτευση είναι δηλητήριο	81

Διάγγελμα προς τη νεολαία της Ευρώπης	81
Το μέλλον ανήκει σε εσάς	84
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ	
Εμφύλιος πόλεμος	86
Οι αναλώσιμοι θα φύγουν τελικά	86
Μεγαλύτερος εξευτελισμός	87
Υποτίμηση!	87
Η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και ΗΑΕ	88
Αυτοί πρόδωσαν	88
Το Καθήκον μας!	89
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ	
Σωτήριο χέρι	91
Σας ευχαριστώ!	91
Η Περσική γλώσσα	92
Αντιμετώπιση του κορωνοϊού	92
Μαθήματα συμπόνιας και ανθρωπίας	93
Το Ιράν έλαμψε στην δοκιμασία του κορωνοϊού	94
Μια επαναστατική πράξη	95
Η επιστήμη χωρίς πίστη	95

Η Περσική λογοτεχνία	96
Η εμπάθεια του Αχβάζ	96
Έως την ακτή της σωτηρίας	97



Η ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ
Η ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ



Η ΜΥΡΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Η επανάσταση είναι μια σκέψη, μια ιδέα, ένας δρόμος. Θα αναπτυχθεί το έθνος που υιοθετεί αυτήν την σκέψη. Η ιδέα της αντίστασης σταδιακά πέρασε τα σύνορα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς επιθυμούσαμε να εξάγουμε αυτή την ιδέα και αυτόν τον τρόπο σκέψης. Η ιδέα της αντίστασης από μόνη της έγινε αποδεκτή από διάφορα έθνη. Σήμερα στην περιοχή μας (Δυτική Ασία) η κοινή λέξη των εθνών είναι η «Αντίσταση».

Έχει ευρεία αποδοχή από όλους τους λαούς, όμως είναι μερικοί που τολμούν να μπουν στην αρένα του αγώνα και μερικοί άλλοι όχι. Το μέτωπο της αντίστασης σήμερα είναι ένα ισχυρό μέτωπο. Οι έννοιες της επανάστασης και του Ισλάμ είναι ακριβώς όπως η μυρωδιά των ανοιξιάτικων λουλουδιών. Κανένας δεν μπορεί να την εμποδίσει. Απλώνεται παντού, ταξιδεύει παντού. Είναι ένας άνεμος ευδαιμονίας που από την φύση του πηγαίνει παντού!



Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ

Αγαπητοί του μου νέοι! Συνεχίστε και προχωρήστε σε αυτόν τον δρόμο δυναμικά. Όπως σε όλα αυτά τα σαράντα χρόνια πετύχαμε τους στόχους μας έτσι και στο άμεσο μέλλον και στην Δεύτερη Φάση της Επανάστασης με την δύναμη του Θεού θα υπερκεράσουμε όλα τα εμπόδια και θα συντρίψουμε τους εχθρούς μας!



Η ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Όταν δημιουργήθηκε η Ισλαμική Δημοκρατία έλεγαν οι εχθροί μας ότι η Ισλαμική επανάσταση νίκησε αλλά δεν είναι ικανή να διαχειριστεί την χώρα σε διάφορους τομείς και θα υποχωρήσει. Σήμερα οι νέοι Ιρανοί κάνουν μεγάλες πράξεις και όλα αυτά οφείλονται στην ευλογία της πίστης του Θεού και στο σύνθημα «ο Θεός είναι μεγάλος».



40 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αγαπητοί φίλες και φίλοι!

Περίπου 40 χρόνια έχουν περάσει από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Από την πρώτη μέρα έως και σήμερα, οι ΗΠΑ έχουν κάνει πολλές εχθροπραξίες εναντίον μας.

Οι αλαζόνες, οι βλάσφημοι και οι σιωνιστές έχουν κάνει πολλές εχθροπραξίες εναντίον μας. Έχουν κάνει πολλές συνομισίες και έκαναν ότι μπορούσαν εναντίον μας.

Μας επέβαλαν κυρώσεις, έκαναν στρατιωτική επίθεση και πολλές άλλες τέτοιες πράξεις.

Παρόλα αυτά σε αυτά τα 40 χρόνια εμείς συνεχώς εξελισσόμαστε.



ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Στις 31 Δεκεμβρίου 1977, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήρθε στην Τεχεράνη και έκανε έναν έπαινο, μια ψεύτικη και υπερβολική ομιλία προς τον Μοχαμάντ Ρεζά (τελευταίο Σάχη του Ιράν και της δυναστείας των Παχλαβί). Στην ομιλία αυτή είπε ότι: “το Ιράν είναι το νησί της σταθερότητας.” Αυτό σημαίνει ότι η Αμερική δεν έχει καμία ανησυχία για το εξαρτημένο Ιράν και τους υπηρέτες υπευθύνους εκείνου του καθεστώτος.

Δεν είχαν περάσει 10 ημέρες ώσπου ξεκίνησαν τα προ επαναστατικά γεγονότα στην πόλη Κομ. Ο λαός της πόλης επαναστάτησε ενάντια σε εκείνο τον εξαρτημένο, διεφθαρμένο, αδίστακτο καθεστώς και βγήκαν στους δρόμους με όλη του τη ψυχή προσηλωμένοι το στόχο τους. Ύστερα ήρθαν οι εξεγέρσεις της πόλης Ταυρίδας που ήταν το κίνητρο για το ξεκίνημα μιας μεγάλης αλλαγής που ονομάστηκε Ισλαμική επανάσταση του Ιράν με αποτέλεσμα την καταστροφή του εξαρτημένου καθεστώτος των Παχλαβί.

Πριν λίγο καιρό (2018) ένα από τα στελέχη της σημερινής κυβέρνησης των ΗΠΑ ανάμεσα σε μερικούς εγκληματίες και τρομοκράτες είπε πως ελπίζει να γιορτάσει την πρωτοχρονιά του 2019 στην Τεχεράνη. Έτσι είναι λοιπόν η υπολογιστική δυνατότητα των ΗΠΑ και της Δύσης.

Οι Αμερικανοί είναι υπερήφανοι για την ικανότητά τους στους υπολογισμούς, τις αναλύσεις, και την μελλοντολογία. Και εδώ δυστυχώς μερικοί φιλοδυτικοί και φιλελεύθεροι υπερηφανεύονται για την υπολογιστική ικανότητα των ΗΠΑ.



ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Δίνω μερικές συμβουλές στον Αξιότιμο Προέδρο. Σας έχουν παραχωρήσει μια ευθύνη μέχρι νεωτέρας. Είναι λίγος ο χρόνος και υπάρχουν πολλές δουλειές μπροστά μας.

Πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες. Στα έξοδα, στα πλάνα μας και σε όλες τις δουλειές να γνωρίζετε καλά τις προτεραιότητες. Το θέμα της δικαιοσύνης, το θέμα της εξάλειψης της φτώχειας και της διαφθοράς είναι στις προτεραιότητες μας. Να προχωράτε με πρόγραμμα. Να θεωρήσετε πολύ σημαντική την εθνική ομοψυχία. Επειδή όλα αυτά οφείλονται στην εθνική ομοψυχία, υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ του λαού, και μεταξύ των υπευθύνων και των στελεχών της χώρας, πρέπει να διατηρηθεί η ενότητα αυτή.

Να βρίσκεστε ανάμεσα στον λαό, να μιλάτε άμεσα μαζί του, να τον ακούτε, αυτή είναι από τις πιο σημαντικές δουλειές. Εκτιμήστε τους ανθρώπους που έχουν κίνητρο και τους επαναστάτες, το προτείνω αυτό σε όλους τους υπεύθυνους. Στις διεθνείς αποφάσεις να θυμάστε ότι ο εχθρός χρησιμοποιεί όλη την ενέργεια του για να σας καταστρέψει.

Και η απάντησή μας σε τέτοιες συμπεριφορές πρέπει να δίνεται με την δυνατή, σωστή και προγραμματισμένη δουλειά. Η απάντησή μας σε αυτές τις εχθροπραξίες, μας δυναμώνει περισσότερο. Να μην παραμείνετε αδιάφοροι μπροστά στην κατάργηση της θρησκείας και την αδικία. Και να ξέρετε ότι Θεού θέλοντος το μέλλον ανήκει σε εσάς.

Εμπιστευτείτε τον Θεό, πιστέψτε την υπόσχεση της βοήθειας του Θεού.

Αν βοηθήσετε (την θρησκεία) τον Αλλάχ, τότε εκείνος θα σας βοηθήσει και θα σταθεροποιήσει τα βήματά σας -Κοράνι , 47/7



ΠΕΘΑΝΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΘΥΜΟ

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, με την δύναμη του Θεού είναι αξιοπρεπής. Αντίθετα με αυτό που δηλώνουν κάποιοι, ότι χάσαμε την αξιοπρέπεια μας, και έχει πέσει το επίπεδό μας. Όχι, η Ισλαμική Δημοκρατία με την δύναμη και την ευλογία του Θεού είναι αξιοπρεπής. Μέρα με την μέρα γίνεται όλο και περισσότερο αξιοπρεπής και έχει αυξηθεί η εξουσία της. Ο εχθρός είναι στεναχωρημένος και θυμωμένος από αυτό το γεγονός.

Είναι θυμωμένος επειδή, η Αμερική είχε ένα σχέδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, 15-16 χρόνια πριν. Κοιτάζτε όμως την αλήθεια σήμερα, και δείτε πόσο διαφορετική είναι από αυτό που ήθελαν. Ο εχθρός εξετάζει την κατάσταση της χώρας μας, με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί, από κοντά ή μακριά. Ανησυχούν πολύ για την αυξανόμενη εξουσία της χώρας. Είναι σαφές για όλους τους διεθνείς παρατηρητές ότι το σημερινό Ιράν έχει πλέον μεγάλη διαφορά από το Ιράν της δεκαετίας του 70. Ήμασταν μια χώρα χαμηλού επιπέδου και μια καθυστερημένη χώρα, ήμασταν καταδικασμένοι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες άλλων. Σήμερα το Ιράν είναι μια αποτελεσματική χώρα με επιρροή, προχωράει στο δρόμο της ανάπτυξης και της εξουσίας.

Προχωρούμε προς την επιστημονική και πολιτική εξουσία. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Ο εχθρός μας είναι θυμωμένος από αυτό το γεγονός. Όπως έλεγε ο Αγιατολάχ Μπεχεστί, να μείνεις θυμωμένος και να πεθάνεις από αυτόν τον θυμό.



Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ

Εσείς στέλνετε το αγόρι σας, το κορίτσι σας στο σχολείο και δεν ανησυχείτε για κάτι. Εσείς πηγαίνετε στην δουλειά σας και γυρνάτε και δεν ανησυχείτε για κάτι. Πηγαίνετε στο πάρκο, κάθεστε εκεί, και δεν ανησυχείτε. Δεν ανησυχείτε για την ανασφάλεια, ζείτε με ασφάλεια. Κάποια μέρα σε αυτή την χώρα, στην πόλη της Τεχεράνης, που εσείς δόξα τον Θεό, κυκλοφορείτε με ασφάλεια ήταν κάτω από τους βομβαρδισμούς του Σαντάμ Χοσσείν. Εμείς δεν είχαμε κανένα αμυντικό όπλο. Όλοι βοηθούσαν τον Σαντάμ Χοσσείν. Ξέρετε ότι σε πολλές περιπτώσεις, ο στρατός του Σαντάμ, έκανε χημική επίθεση. Σήμερα έχουμε πολλούς βετεράνους χημικού πολέμου, και απεβίωσαν αρκετοί. Εμείς ήμασταν με άδεια χέρια, χωρίς κανένα αμυντικό όπλο. Σκεφτήκαμε ότι πρέπει να φτιάξουμε αμυντικό όπλο. Στην πραγματικότητα ξεκινήσαμε από το μηδέν. Όταν αυξήθηκαν οι ικανότητες μας, ο εχθρός είδε ότι εμείς μπορούμε να τον εξουδετερώσουμε και τότε σταμάτησε. Αυτή είναι η εμπειρία μας.



Η ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ

Ο εχθρός ψάχνει να βρει μια ευκαιρία, ψάχνει μια αθέτηση. Παρατηρήστε τα πρόσφατα γεγονότα. Οι εχθροί του Ιράν με διάφορα μέσα που παρέχουν όπως λεφτά, όπλα, πολιτική και υπηρεσίες πληροφοριών, συμφώνησαν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Αυτό που εμπόδισε τις εχθροπραξίες του εχθρού. Είναι το θάρρος, η θυσία και η πίστη του Ιρανικού λαού.

Για πάντα αυτό το έθνος έχει υποχρέωση προς τους μάρτυρες, τα παιδιά σας.



ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Η Ισλαμική Επανάσταση του Ιράν έβγαλε την ρίζα των εχθρών από την άποψη της πολιτικής στην χώρα μας. Τώρα οι εχθροί μας συνέχεια κάνουν αντεπιθέσεις και κάθε φορά υφίστανται μεγαλύτερη ήττα. Λαμβάνουν δράση αλλά δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Λόγω της ισχυρής λαϊκής και εθνικής αντίστασης. Αυτή την φορά το έθνος μας με όλη του την δύναμη, λέει στις ΗΠΑ και στην Αγγλία ότι, αυτή την φορά δεν μπορέσατε και δεν θα μπορέσετε ποτέ. Οι σημερινοί υπεύθυνοι των ΗΠΑ είπαν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, από μέσα πρέπει να το καταστρέψουμε. Αυτό που κάνουν τα τελευταία χρόνια όπως δικτύωση, δημιουργία μισθοφόρων κλπ και για τα έξοδα καταρρίπτουν τις εξαρτημένες κυβερνήσεις.

Έρθαν στην περιοχή μας (Μέση Ανατολή), πήγαν σε εκείνη την πλούσια κυβέρνηση του Περσικού κόλπου για να την καταρρίψουν, ώστε να διαχειριστούν τα έξοδα τους. Δημιούργησαν χιλιάδες σελίδες στον κυβερνοχώρο, δημιούργησαν δεκάδες τηλεοπτικά κανάλια, δημιούργησαν δορυφορικά κανάλια, δημιούργησαν τρομοκρατικές ομάδες και τις έστειλαν στο Ιράν.

Βομβάρδισαν το έθνος μας με ψέματα, κατηγορίες και φήμες. Ίσως να μπορέσουν να πείσουν αυτό το έθνος ειδικά τους νέους και τους εφήβους μας.

Βλέπετε τις παρεμβάσεις των στελεχών των ΗΠΑ αυτές τις μέρες μέσω διαδικτυακών καναλιών. Και πάλι δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι, με όλες αυτές τις προσπάθειες απέτυχαν. Στην ουσία όλες αυτές οι πράξεις που ο εχθρός σε αυτά τα σαράντα χρόνια



ΑΥΤΟΣ Ο ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΕΧΘΡΟΣ

Εμείς από την πρώτη στιγμή της επανάστασης παρατηρούμε έναν εχθρό που κινείται εναντίον μας. Από τις πρώτες ώρες της επανάστασης αυτός ο εχθρός εμφανίστηκε και άρχισε τις εχθροπραξίες του. Αυτός ο εχθρός είναι το κράτος των ΗΠΑ.

Οι Αμερικανοί έως σήμερα που εμείς βρισκόμαστε εδώ χρησιμοποίησαν όλα τα είδη τεχνασμάτων και εχθροπραξιών για να χτυπήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία.

Δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχουν εχθροπραξίες που να μην έχουν κάνει εναντίον μας. Προκάλεσαν τον Σαντάμ Χουσεΐν για πόλεμο και επίθεση στο Ιράν. Έβαλαν μέσο στον ΟΗΕ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Έκαναν συνεχή παραπληροφόρηση εναντίον μας. Χρησιμοποίησαν την τέχνη, χρησιμοποίησαν το Hollywood ώστε να φτιάξουν ταινίες εναντίον μας. Έκαναν στρατιωτική κίνηση, κατέστρεψαν το επιβατικό μας αεροπλάνο. Έκαναν ορισμένες επιθέσεις στα κέντρα πετρελαίου του Ιράν στον περσικό κόλπο. Έκαναν ότι περνούσε από τα χέρια τους εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τα έκαναν όλα αυτά με στόχο τον υποβιβασμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, και αυτά που λένε σήμερα οι αρχηγοί των ΗΠΑ δεν είναι κάτι καινούργιο. Από την πρώτη μέρα είχαν αυτό τον σκοπό. Ακόμη και εκείνος ο πρόεδρος που επαναλάμβανε ότι δεν έχουμε σκοπό να ρίξουμε το ιρανικό καθεστώς όμως και εκείνος είχε τον ίδιο σκοπό που αργότερα έγινε φανερός. Σε όλα αυτά το πιο ενδιαφέρον και σημαντικό είναι ότι όλα τα σχέδια, οι επιθέσεις, οι συνωμοσίες κλπ. που έκαναν απέτυχαν.

Παρατηρείτε την σημερινή Ισλαμική Δημοκρατία, μετά από 40 χρόνια με δύναμη, αντοχή, με πολλές δυνατότητες προχωράει σταθερά μπροστά. Αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά που έκαναν εναντίον μας έχουν υποστεί ήττα.



ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ!

Εκείνες τις μέρες που πρωτοξεκίνησε το θέμα των πυρηνικών και του εμπάργκου, υπήρξαν κάποια στελέχη και υπεύθυνοι υψηλού επιπέδου οι οποίοι με πλησίαζαν και έλεγαν: «γιατί επιμένετε τόσο πολύ να στέκεστε στο θέμα της πυρηνικής ενέργειας αφού ξέρετε πως οι Αμερικανοί κάνουν κακές πράξεις, παραπονιούνται, είναι μοχθηροί. Ας το αφήσουμε στην άκρη και ας ηρεμήσουμε».

Εγώ τους έλεγα τα εμπόδια που βάζει η Αμερική και οι κυρώσεις που μας έχει επιβάλλει και οι εχθροπραξίες τους, δεν αφορούν την πυρηνική ενέργεια, είναι μια αφορμή.

Αν το επιτρέψουμε θα βρουν άλλη αφορμή για τις εχθροπραξίες τους και μου απαντούσαν «όχι δεν είναι έτσι» όμως τώρα παρατηρείτε ότι ακριβώς έτσι είναι.

Εγώ από την πρώτη μέρα αρκετές φορές είπα να μην εμπιστευτείτε τις ΗΠΑ, το είπα και σε γενικές συνελεύσεις το είπα και αρκετές φορές περισσότερο σε ιδιωτικές συναντήσεις. Εάν θέλετε να κλείσετε συμφωνία να παρέχετε τις απαραίτητες εγγυήσεις. Μετά να μιλήσετε, να κλείσετε συμφωνία, να υπογράψετε και ποτέ μην εμπιστευτείτε αυτά που λένε. Ένα από τα πράγματα που έλεγα εκείνες τις μέρες και το είχα καταστήσει σαφές, είναι ότι: Εμείς δεχόμαστε αυτή την συμφωνία με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μια από τις προϋποθέσεις ήταν, ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ να γράψει και να υπογράψει ότι ακυρώθηκαν όλες οι κυρώσεις, αυτή ήταν μια από τις προϋποθέσεις μας.

Λοιπόν οι σεβαστοί υπεύθυνοι της χώρας μας προσπάθησαν αρκετά αλλά δεν μπόρεσαν και δεν πέτυχαν. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που παρατηρείτε.

Τώρα λένε πως θέλουμε να συνεχίσουμε την πυρηνική συμφωνία με αυτές τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες, εγώ ούτε και σε αυτές τις χώρες έχω εμπιστοσύνη.

Εάν θέλετε να κλείσετε συμφωνία, πρέπει πρώτα να πάρετε εγγυήσεις. Αληθινή εγγύηση, έμπρακτη εγγύηση. Αλλιώς και αυτές οι χώρες θα κάνουν το ίδιο με αυτό που έκαναν οι ΗΠΑ, με άλλο τρόπο. Εάν μπορέσετε να πάρετε τις απαιτούμενες εγγυήσεις, ώστε να μπορέσουμε να τους εμπιστευτούμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ας συνεχίσετε την προσπάθεια και τις ενέργειές σας. Εάν όμως δεν μπορείτε να πάρετε τέτοια οριστική εγγύηση, που είναι πολύ πιθανόν, τότε δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε άλλο. Σήμερα οι υπεύθυνοι της χώρας μας εκτίθενται σε μια μεγάλη δοκιμασία. Άραγε θα διατηρήσουν την αξιοπρέπεια και την εξουσία αυτού του μεγάλου έθνους ή όχι.



ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ;

Όπως είπε ο κ. πρόεδρος (Χασάν Ρουχανί), ναι, οι Αμερικανοί σε αυτό το θέμα από άποψη, ηθικής, νομικής και πολιτικής αξιοπρέπειας έπαθαν μεγάλη ήττα στον κόσμο.

Λοιπόν είναι μια αλήθεια δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό, αλλά εδώ θέλω να αναφέρω ότι εμείς ξεκινήσαμε την διαπραγμάτευση για να χάσουν οι ΗΠΑ την αξιοπρέπειά τους; Αυτός ήταν ο στόχος της διαπραγμάτευσης αυτής;

Εμείς ξεκινήσαμε την διαπραγμάτευση ώστε να ακυρωθούν οι κυρώσεις. Όπως βλέπετε οι περισσότερες κυρώσεις δεν έχουν αποσυρθεί, τώρα μας απειλούν ότι θα επιβάλλουν νέα σειρά κυρώσεων εναντίον του Ιράν. Τις κυρώσεις που παραγράφηκαν με το ψήφισμά του συμβουλίου ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, θέλουν να τις ξανά επιβάλλουν. Κάποιοι λένε ότι έχει διαλυθεί η σχέση ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Μπορεί τώρα να έχει συμβεί μια επιφανειακή ρωγμή χωρίς καμία σημασία, αλλά εμείς δεν κάναμε διαπραγμάτευση για το λόγο αυτό. Δηλαδή εμείς κάναμε διαπραγμάτευση ώστε να δημιουργηθεί η ρωγμή ανάμεσα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ;

Εμείς τόσο καιρό κάναμε διαπραγμάτευση ώστε να σταματήσουν οι κυρώσεις, το ξεκίνημα και η συνέχιση των συναντήσεων αυτών ήταν για αυτό το λόγο.

Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας, εάν ακυρωθούν οι κυρώσεις, τα υπόλοιπα δεν έχουν και πολλή σημασία.



ΘΥΜΑΣΤΕ;

Οι νέοι μας δεν θυμούνται καλά. Αυτή η πόλη της Τεχεράνης καιγόταν μερόνυχτα κάτω από τους βομβαρδισμούς του εχθρού (Ιρανό-Ιρακινός πόλεμος 1980-1988). Καταστρέφονταν σπίτια, σκοτώνονταν άνθρωποι σε αυτή την πόλη. Οι συνοριακές μας πόλεις με το Ιράκ, όπως το Αχβάζ, το Ντεζφούλ, τα Σούσα και οι υπόλοιπες πόλεις. Ακόμα και στις μακρινές μας πόλεις έφταναν οι πύραυλοι του εχθρού αλλά εμείς δεν είχαμε κανένα αμυντικό όπλο. Ήμασταν αναγκασμένοι να σηκώσουμε τα χέρια μας ψηλά και απλά να κοιτάμε. Σήμερα οι νέοι μας κατάφεραν να μας κάνουν την πρώτη πυραυλική δύναμη στην περιοχή. Ο εχθρός μας σήμερα γνωρίζει πολύ καλά ότι αν χτυπήσει μια φορά θα τον χτυπήσουμε δέκα.



ΤΡΕΙΣ ΦΑΝΕΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Τα βασικά συμπεράσματα της σημερινής ομιλίας είναι τα εξής: Πρώτο, η δόξα του Ιράν. Δεύτερο, η εξουσία της ισλαμικής Δημοκρατίας. Και τρίτο, το αήττητο ιρανικό έθνος. Η δόξα του Ιράν είναι ένα ιστορικό γεγονός, κατά την διάρκεια της ιστορίας η αγαπημένη μας πατρίδα, κατάφερε στον τομέα της επιστήμης, της φιλοσοφίας, στον τομέα της πολιτικής, της τέχνης και της ηγεσίας των ισλαμικών σπουδών ανάμεσα στα ισλαμικά έθνη και γενικότερα σε όλα τα έθνη του κόσμου να σταθεί υπερήφανη και να λάμπει. Σχετικά με την εξουσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αρκεί το γεγονός ότι η Ισλαμική Δημοκρατία έβγαλε την χώρα μας από την κυριαρχία της Αγγλίας και των ΗΠΑ. Επίσης το άλλο στοιχείο της εξουσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι η διάσωση της χώρας από την κακία του αλαζονικού, δικτατορικού, δυναστικού καθεστώτος. Μιλήσαμε για το αήττητο ιρανικό έθνος, και αυτό στην ουσία επιτεύχθηκε με την ευλογία του Ισλάμ. Το γεγονός ότι είναι αήττητο είναι φανερό από την νίκη του ιρανικού έθνους στην Ισλαμική Επανάσταση, τη νίκη του έθνους μας στον Ιρανο-ιρακινό πόλεμο, την αντίσταση του ιρανικού έθνους σε αυτά τα 40 χρόνια απέναντι στις συνομοσίες των εχθρών μας. Αυτά που ανέφερα δεν είναι ούτε μεγάλα λόγια ούτε απλά συνθήματα ούτε είναι άδεια λόγια όπως αυτά που λένε μερικοί άλλοι. Αυτές οι αλήθειες είναι πιο φανερές και κανείς δεν μπορεί να τις αγνοήσει.



ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΘΑ ΓΟΝΑΤΙΣΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ

Στις περιπτώσεις που η δέσμευσή μας στις ισλαμικές αρχές υπήρξε ισχυρή και αδιαπραγμάτευτη, ο ελεήμων Θεός μας πρόσφερε την αμέριστη βοήθειά Του, χάρη στην οποία ξεπεράσαμε κάθε εμπόδιο.

Μόνο όταν υπήρξαμε αμελείς, πληρώσαμε την στάση μας. Γι' αυτό και εγώ εκείνο που προβλέπω και νιώθω όχι μόνο για το μέλλον της χώρας μας αλλά και ολόκληρης της ισλαμικής Ούμα είναι πως μπροστά στο Ισλάμ αναπόφευκτα θα γονατίσουν οι άγριοι δολοφόνοι και καταπιεστές του Ιρανικού λαού.



ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Όταν η οικονομία ενός κράτους είναι εξαρτημένη από ένα συγκεκριμένο στοιχείο, οι εχθροί θα επικεντρωθούν σε αυτό ακριβώς το σημείο. Εμείς πρέπει να εκμεταλλευτούμε το πετρέλαιο, το πετρέλαιο πρέπει να είναι στην υπηρεσία μας, όχι εμείς στην υπηρεσία του πετρελαίου. Κάποιες φορές είμαστε αναγκασμένοι να παράγουμε και να κάνουμε εξαγωγή του πετρελαίου μας. Όμως εμένα προσωπικά δεν χαίρομαι στο άκουσμα της αύξησης των εξαγωγών πετρελαίου.

Το πετρέλαιο αποτελεί βεβαίως μια εθνική πλουτοπαραγωγική πηγή και είναι γεγονός πως χρειάζονται πολλά χρόνια ακόμη, μέχρι να εξαντληθούν τα πετρελαϊκά κοιτάσματα μας, όμως κάποια στιγμή θα συμβεί και αυτό.



ΣΠΡΩΞΑΜΕ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΠΙΣΩ

Να ξέρουν όλοι, φίλοι και εχθροί, πως εμείς απωθήσαμε τον εχθρό όχι μόνο στο πεδίο των στρατιωτικών επιχειρήσεων αλλά και στο πεδίο της εσωτερικής ασφάλειας και στο πεδίο των πολιτικών επιθέσεων που δεχόμαστε συνεχώς! Τα πρόσφατα γεγονότα που τις τελευταίες μέρες γνωστοποιούνται αποτελούν προϊόν προπαγάνδας κατευθυνόμενης από τους εχθρούς μας και δεν έχουν καμία σχέση με τον ιρανικό λαό ! Τους έχουμε απωθήσει! Έως σήμερα καταφέραμε να σπρώξουμε τον εχθρό πίσω σε διάφορα πεδία! Με την ευλογία του Θεού και στον οικονομικό πόλεμο που υφιστάμεθα θα επικρατήσουμε απωθώντας για μια ακόμα φορά τον εχθρό!



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα στη χώρα είναι η εξάρτηση της οικονομίας μας. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς η οικονομία μας έχει εξαρτηθεί «να δούμε την πορεία των διεθνών σχέσεων, να δούμε πως θα προχωρήσει η πυρηνική συμφωνία στους επόμενους 6 μήνες κλπ. » Ακόμα και τώρα υπάρχουν κάποιои δυστυχώς που προσπαθούν να εξαρτήσουν την οικονομία μας, «να περιμένουμε την πρωτοβουλία του προέδρου της Γαλλίας κλπ.» Τέτοιες προτροπές πρέπει να τις απορρίψουμε! Για την επίλυση των προβλημάτων της χώρας δεν μπορούμε να στηριχθούμε στους ξένους. Εξάλλου, αυτή η καθυστέρηση βλάπτει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Οι ικανότητες της χώρας είναι απεριόριστες. Έχει χρησιμοποιηθεί μόνο ένα μέρος των ικανοτήτων αυτών και, δόξα τω Θεώ, ήταν αποτελεσματικό! Εντούτοις υπάρχουν και πολλές άλλες δυνατότητες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη. Αλλάξτε την πορεία σας προς την εκμετάλλευση των εσωτερικών δυνατοτήτων της χώρας. Η θεραπεία των οικονομικών ζητημάτων και το κλειδί της επίλυσης των προβλημάτων της χώρας είναι: «η ανάπτυξη της εσωτερικής παραγωγής σε διάφορους τομείς».

Το να επιδιορθώσεις το παλιό σου ρούχο είναι προτιμότερο από το να ζητήσεις από άλλον δανεικά ρούχα.



Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ

Προσέξτε, σήμερα ο εχθρός, μας επιτίθεται από όλες τις πλευρές. Στον τομέα της οικονομίας, των μυστικών υπηρεσιών, του κυβερνοχώρου, συνεχώς δεχόμαστε νέες επιθέσεις. Ειδικά στον τομέα του κυβερνοχώρου, επιδιώκουν να προξενήσουν σοβαρές βλάβες στη χώρα μας. Αυτή είναι η φύση των εχθρών! Οι εχθροί μας σε πρώτη φάση είναι οι ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς. Αυτό που λέμε δεν αφορά μόνο το νυν καθεστώς των ΗΠΑ, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Αμερικής τις ίδιες επιδιώξεις είχαν, αλλά με άλλους τρόπους. Οφείλουμε βέβαια να αναγνωρίσουμε πως ο Τράμπ μας πρόσφερε βοήθεια, κατάφερε να δείξει το πραγματικό πρόσωπο των ΗΠΑ!

Γι' αυτό πρέπει να τον ευχαριστήσουμε! Όπως σας έχω ήδη αναφέρει στο παρελθόν, οι πρώην πρόεδροι της Αμερικής, φορούσαν βελούδινα γάντια πάνω στα σιδερένια τους χέρια. Ήταν πολλοί που δεν το έβλεπαν και έκαναν λάθος. Όμως ο νυν ανόητος πρόεδρος και τα στελέχη της παρούσας κυβέρνησης αποκαλύπτουν το αληθινό πρόσωπο της Αμερικής.

Κάνουν πλέον φανερές κινήσεις. Οι εχθροί μας έχουν μπει στην αρένα του πολέμου και κάνουν πλέον φανερές κινήσεις. Τα στελέχη της χώρας, οι ικανοί και η πλειοψηφία του έθνους μας οφείλουν να κάνουν ό, τι περνάει από το χέρι τους για την αντιμετώπιση του εχθρού! Πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε κάθε τομέα. Να συναισθανθούμε την ευθύνη!

Η προετοιμασία του εχθρού είναι, πολεμική προστασία. Από οικονομική άποψη έχουν κάνει πολεμική προετοιμασία, από πολιτική άποψη έχουν κάνει πολεμική προετοιμασία, μόνο από στρατιωτική άποψη δεν έχουν προετοιμαστεί, όμως οι στρατιωτικοί μας είναι επαγρυπνούν. Απέναντι σε ένα τέτοιο εχθρό που έχει προετοιμαστεί για πόλεμο σε διάφορους τομείς εναντίον του Ιρανικού έθνους, ο Ιρανικός λαός πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος σε όλα τα πεδία! Ένα από αυτά, ίσως το πιο βασικό είναι η διατήρηση της αλληλεγγύης και της ομόνοιας της χώρας μας.



ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι εκλογές αποτελούν εγγύηση για την διασφάλιση του εθνικού συμφέροντος!
Όποιος ενδιαφέρεται για το συμφέρον του έθνους οφείλει να συμμετάσχει στις εκλογές.



ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Οι δοκιμασίες του περασμένου χρόνου (2020), ήταν σκληρές δοκιμασίες. Όμως, η υπέρβαση αυτών των δυσκολιών και το σθένος που έδειξε ο λαός μας ουσιαστικά ενδυνάμωσαν το έθνος μας!

Η επίλυση τέτοιων προβλημάτων εξαρτάται από τη θέληση και την αντοχή ενός έθνους. Πρέπει το έθνος να διακατέχεται από αντοχή, θέληση, αποφασιστικότητα, αντίσταση, δυνατή ψυχολογία που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη στον Θεό, και αυτοπεποίθηση. Ένα έθνος δεν θα φτάσει πουθενά αναζητώντας μόνο την άνεση και τη φροντίδα. Ο Ιρανικός λαός ξεπέρασε όλα τα εμπόδια στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και στη διατήρηση της ψυχολογίας του νικητή και, Θεού Θέλοντος, από εδώ και στο εξής θα συνεχίσει κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό ακριβώς είναι που ενδυναμώνει και προσδίδει αξία στα έθνη. Εάν αυτή η αποφασιστικότητα, η αντοχή και η ακλόνητη ψυχολογία αποτελούν τους άξονες της κάθε πράξης μας θα υπερκεράσουμε όλα τα εμπόδια.



ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΚΑΙΟΙ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ;

Δεν ξεχνώ ποτέ το 1980, όταν οι νέοι φοιτητές μας κατέλαβαν την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τεχεράνη, που πραγματικά ήταν κέντρο κατασκόπων και οι υπάλληλοι δεν ήταν διπλωμάτες αλλά κατάσκοποι. Τότε υπήρχαν μερικοί που πίεζαν τον ανώτατο σύμβουλο της επανάστασης για την απελευθέρωσή τους.

Εγώ και άλλα δυο άτομα αποφασίσαμε να πάμε στον ανώτατο ηγέτη Ιμάμ Χομεινί που τότε κατοικούσε στην πόλη Κόμ. Ο σκοπός ήταν να ρωτήσουμε την άποψη του σχετικά με αυτούς τους κατασκόπους. Είπα στον Αγιατολάχ Χομεινί πως μας πιέζουν να τους απελευθερώσουμε. Ο Ιμάμ Χομεινί μόνο μια ερώτηση μας έκανε: «Φοβάστε τους Αμερικανούς?» Εγώ απάντησα «όχι καθόλου». Τότε αυτός είπε άρα δεν χρειάζεται να τους απελευθερώσετε.

Μας απειλούσαν συνεχώς και υπήρχαν μερικοί που έλεγαν πως θα μας κάνουν διάφορα οι Αμερικανοί, όμως το Κοράνιο μας λέει να μην φοβόμαστε κανέναν άλλο εκτός από τον Θεό.

Και πράγματι αυτή η ιστορία μας βγήκε σε καλό γιατί, αν τυχόν παραδίδαμε τους διπλωμάτες υπό την πίεση και τον φόβο των Αμερικανών, θα υπήρξαν άσχημα αποτελέσματα για την χώρα μας.

Ένα από τα πλέον σημαντικά αίτια των επιτυχιών του Ιμάμ Χομεινί ήταν το θάρρος του. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένας φόβος σε αυτά τα θέματα, και ποτέ να μην φοβάστε τον πόλεμο και οτιδήποτε προκαλεί φόβο στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε, εμείς κάνουμε το καθήκον μας, είμαστε δίκαιοι, γιατί πρέπει να φοβόμαστε?

Για κάποιον, που πιστεύει στην απέραντη δύναμη του Θεού, φόβος δεν υπάρχει μέσα του.



ΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΙΡΑΝ

Τα επόμενα χρόνια, αναμφίβολα, οι πυρηνικοί σταθμοί θα αποτελέσουν τις σημαντικότερες πηγές ενέργειας σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να έχουν εξαντληθεί τα πετρελαϊκά αποθέματα έως τότε ή να προκύψουν άλλοι παράγοντες που να καταστήσουν ασύμφορη τη χρήση πετρελαίου. Οι πυρηνικοί σταθμοί που παράγουν ενέργεια πιο καθαρά και πιο φθηνά θα αναπτυχθούν σε διάφορες χώρες. Ως εκ τούτου, λοιπόν, δεν πρέπει να περιμένουμε να ξεκινήσουμε τότε τον εμπλουτισμό.

Πρέπει από σήμερα να ξεκινήσουμε, ώστε να είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα. Αυτοί, δηλαδή οι αλαζόνες δυτικοί, αυτό ακριβώς δεν θέλουν. Αυτοί επιθυμούν το Ιράν στο άμεσο μέλλον να έχει ανάγκη από την πυρηνική ενέργεια, να τους έχει δηλαδή ανάγκη, έτσι ώστε χρησιμοποιώντας το ως όπλο να μας επιβάλουν τη βούλησή τους.



ΟΙ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ



Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος τους είναι να δημιουργούν εμφύλιους πολέμους μεταξύ των μουσουλμάνων και δυστυχώς επέτυχαν ως ένα βαθμό να καταστρέφουν τις ισλαμικές χώρες μια μετά από την άλλη. Καταστρέφουν την Συρία, καταστρέφουν την Υεμένη, καταστρέφουν την Λιβύη, καταστρέφουν τις υποδομές τους.

Γιατί ο κόσμος του Ισλάμ αποδέχεται τον βομβαρδισμό της Υεμένης που συνεχίζεται μέρα νύχτα εδώ και ένα χρόνο ;

Οι αθώοι τους άνθρωποι, οι άνδρες και οι γυναίκες τους τα σπίτια και τα νοσοκομεία τους, τα σχολεία τους είναι κάτω από βομβαρδισμούς, γιατί ;

Είναι αυτό προς όφελος του κόσμου του Ισλάμ; Πόσες φορές χτύπησαν την Γάζα;

Πόσες φορές βρέθηκε υπό πίεση η Δυτική Όχθη ;

Γιατί δημιουργούν τέτοια καταστροφή για αυτόν τον ειρηνικό, συμφιλιοτικό και πιστό «Σεΐχη» στην Νιγηρία ; Δολοφόνησαν περίπου, 1000 άτομα, από τα οποία ήταν κοντά του και έχουν μαρτυρήσει τα έξι του παιδιά σε δυο χρόνια.

Γιατί; Γιατί ο Ισλαμικός κόσμος παραμένει σιωπηλός μπροστά σε τέτοια εγκλήματα;

Γιατί πρέπει να ενδώσουμε σε αυτό το σχέδιο ;

Γιατί μας είναι άγνωστος ο στόχος τους;

Πρέπει να έχουμε διορατικότητα και να παραμείνουμε υπομονετικοί σε αυτό το δρόμο.

Αλλά αν είσαι υπομονετικός και κάνεις το σωστό και όχι το λιγότερο κακό θα πιάσει η πονηρία τους σε σένα - Κοράνι 3/120

Οι στόχοι τους είναι επικίνδυνοι. Οι στόχοι τους σχεδιάζονται σε δεξαμενή σκέψης.

Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Οι ελπίδες μας εναποτίθενται στην Ulama του Ισλάμ και στους ειλικρινείς διανοούμενους του Ισλαμικού κόσμου.

Πρέπει να μιλούν με τον λαό και τους πολιτικούς τους . Η συνείδηση κάποιων πολιτικών στον Ισλαμικό κόσμο είναι ξαγρυπνη και μπορούν να παίζουν ρόλο.



Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΘΥΜΩΜΕΝΗ ΕΠΕΙΔΗ...

Η Αμερική είχε ένα σχέδιο για την Μέση Ανατολή και με βάση αυτό για πρώτη φορά. Χρησιμοποίησαν τα ονόματα **καινούργια Μέση Ανατολή** και **η μεγάλη Μέση Ανατολή**. Ο κύριος άξονας αυτού του σχεδίου και η καρδιά του σχεδίου περιελάμβαναν την Συρία, τον Λίβανο και το Ιράκ. Αυτοί ήθελαν να κάνουν κάτι ώστε το Ιράκ, αυτή η ιστορική και μαγευτική χώρα με τόσες υπερηφάνειες να είναι υπό την κυριαρχία των Σιωνιστών και των Αμερικανών. Η Συρία, μια τόσο σημαντική χώρα, το κέντρο αντίστασης εναντίον του σιωνιστικού καθεστώτος ήθελαν να μπει υπό την σκιά των σιωνιστών. Μια παρόμοια κατάσταση ίσχυε και για τον Λίβανο. Προσπάθησαν να πάρουν τις κυβερνήσεις από αυτές τις χώρες, και να τοποθετήσουν δικούς τους ανθρώπους, οι οποίοι θα είναι τελείως υποταγμένοι και δούλοι των ΗΠΑ και θα ενεργούσαν για αυτούς. Και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα; Όλη αυτή η περιοχή θα είναι η κονίστρα του σιωνιστικού καθεστώτος. Αυτό ήθελαν ακριβώς, το να έχουν την κυριαρχία από τον Νείλο μέχρι τον Ευφράτη. Όχι με τη μορφή της φαινομενικής πολιτικής, αλλά με την μορφή διείσδυσης, επικράτησης και έμμεσου αποικισμού, αυτό ήταν ο σκοπός τους. Δείτε τώρα την διαφορά ανάμεσα σε αυτό που έγινε και αυτό που ήθελαν. Κοιτάξτε τον Λίβανο, δεν μπόρεσαν να κάνουν καμία κίνηση. Κοιτάξτε το Ιράκ, από αυτό που ήθελαν έγινε ακριβώς το αντίθετο. Δείτε την Συρία, όμως στην Συρία η Αμερική και οι σύμμαχοι της διέπραξαν πολλά εγκλήματα. Τα χέρια τους είναι μέχρι τους αγκώνες στο αίμα των Σύριων, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό. Δημιούργησαν τις τρομοκρατικές ομάδες, όπως ISIS, Jabhat al nusra κ.λ.π. Δολοφόνησαν τους ανθρώπους, όμως δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν πολύ. Σήμερα το θέμα των ISIS κλείνει σιγά σιγά, οι τζιχαντιστές είναι απομονωμένοι. Ακριβώς στο αντίθετο σημείο με αυτό που ήθελε η Αμερική. Αυτό είναι το θέμα.. για αυτό έχει δημιουργηθεί φιλονικία. Η αντίστασή σας, χτύπησε δυνατά το σχέδιο τους, για την καινούργια Μέση Ανατολή. Εσείς ακούσατε την ανόητη ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ (Τραμπ) στον ΟΗΕ. Αυτό καταρχήν δείχνει ότι είναι θυμωμένοι και αβοήθητοι, έχουν πνευματικά προβλήματα και γενικά είναι καθυστερημένοι. Αυτή η ομιλία έδειξε αυτά τα πράγματα.



ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ

Διαρκώς ισχυρίζονται πως το Ιράν αποτελεί απειλή για όλο τον κόσμο. Δεν είναι έτσι, οι εχθροί μας τα λένε αυτά και είναι ενάντια στις ισλαμικές ιδέες. Απειλή για όλο τον κόσμο αποτελούν εκείνες οι δυνάμεις που εκτός από καταστροφή και κακία δεν έχουν να επιδείξουν κάτι άλλο. Παραδείγματος χάριν το ψεύτικο σιωνιστικό καθεστώς και κάποιες χώρες που το υποστηρίζουν. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε και να προσφέρουμε καλοσύνη σε όλους τους ανθρώπους. Με όλους τους ανθρώπους, με όλα τα έθνη θέλουμε να έχουμε μια καλή και φιλική σχέση. Εμείς ακόμα και με τον λαό των ΗΠΑ δεν έχουμε καμία εχθρότητα, είναι και αυτός σαν όλους τους άλλους λαούς.



ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΥΝΑΤΟΙ

Ένα από τα θέματα που επιμένω να μην ξεχαστούν είναι η παρουσία των εχθρών και τα τεχνάσματα τους. Ο εχθρός συνέχεια κάνει εχθροπραξίες εναντίον μας. Μας επέβαλαν κυρώσεις όμως αυτές οι κυρώσεις μας έκαναν να δούμε καλύτερα τις εγκαταστάσεις της χώρας μας. Είχαμε πολλές δυνατότητες αλλά δεν το γνωρίζαμε. Όταν μας επέβαλαν τις κυρώσεις βρήκαμε τον εαυτό μας και καταλάβαμε τις εσωτερικές δυνατότητες της χώρας μας. Στις διεθνείς αποφάσεις να θυμάστε ότι ο εχθρός χρησιμοποιεί όλη την ενέργεια του για να σας καταστρέψει. Να καταστεί σαφές ότι προσπαθούν να καταστρέψουν την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Στις διεθνείς αλληλεπιδράσεις δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι υπάρχουν κάποιοι εχθροί που θέλουν να μας καταστρέψουν. Σήμερα, παρά την επιθυμία του εχθρού είμαστε δυνατοί, από πλευράς πολιτικής, στρατού και ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι το κόλπο του εχθρού εναντίον μας, το χρησιμοποιήσαμε προς το συμφέρον της χώρας και προς όφελός μας.



ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΝΕΛΕΗΤΗ;

Πράγματι είναι ένα σπάνιο γεγονός. Μπροστά στα μάτια των Ισλαμικών χωρών, μπροστά στα μάτια των ενάμιση δισεκατομμυρίων μουσουλμάνων, μπροστά στα μάτια των διεθνών οργανώσεων που δήθεν προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και των υποκριτικών κυβερνήσεων. Μια ανελέητη κυβέρνηση την οποία διαχειρίζεται μια γυναίκα η οποία έχει πάρει βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Πραγματικά μια ανελέητη γυναίκα. Σκοτώνουν ανθρώπους που δεν έχουν καταφύγιο, τους καίνε, καταστρέφουν τα σπίτια τους, τούς διώχνουν. Μετά από αυτό το γεγονός το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης έχασε τελείως την αξία του. Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στα χέρια ενός ανθρώπου τόσο ανελέητου;

Πως μπορεί μια γυναίκα να είναι τόσο ανελέητη; Ο άνθρωπος εκπλήσσεται από την παρούσα κατάσταση της ανθρωπότητας στον κόσμο. Δυστυχώς σήμερα, ο κόσμος είναι ο κόσμος της καταπίεσης. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα πρέπει να διατηρήσει αυτή την περηφάνεια για τον εαυτό της, να συνεχίσει να μιλάει ανοιχτά και ειλικρινά ενάντια στην καταπίεση. Είτε αυτή την καταπίεση την υφίστανται από τους σιωνιστές στα κατειλημμένα εδάφη, είτε στη Υεμένη, είτε στο Μπαχρέν ή οποιοδήποτε σημείο της Γης ακόμη και το Μιανμάρ. Η Ισλαμική Δημοκρατία θα πρέπει να υιοθετήσει την θαρραλέα και ρητή στάση της.



ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟΥ ISIS;

Ο δημιουργός του ISIS και των τζιχαντιστών που δρουν στην περιοχή και διαθέτουν μεγάλο οπλισμό είναι η Αμερική. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ το είπε κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του.

Και ένα από τα μειονεκτήματα που απηύθυνε στους δημοκράτες ήταν ότι εσείς δημιουργήσατε το ISIS Ομολόγησε ο ίδιος...!

Ποιος δημιούργησε το ISIS ? Ποιος το ενίσχυσε; Η εικόνα των φορτηγών του ISIS που κλέβουν πετρέλαιο από Ιρακινές πηγές και το πηγαίνουν για να το πουλήσουν στις άλλες χώρες. Αυτό ήταν υπό τον έλεγχο των Αμερικανών, όμως ποτέ οι Αμερικανοί ούτε μια βόμβα δεν τους έριξαν.

Ποτέ δεν τους σταμάτησαν..!

Αυτοί δημιούργησαν το ISIS για κάποιο στόχο. Τώρα εσείς βλέπετε ότι αυτός, στις ομιλίες του, ουρλιάζει εναντίον των φρουρών της Επανάστασης που μπόρεσαν να εμποδίσουν το ISIS, είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Τώρα εσείς νομίζετε ότι δεν θα είναι οργισμένοι από εκείνες τις δυνάμεις που εμπόδισαν το ISIS ?



ΔΕΝ ΑΜΕΛΟΥΜΕ

Ο Ιμάμ Αλί (AS) λέει στο βιβλίο του Ναχτζ-ολ-Μπαλαγκε *Εγώ δεν θα είμαι σαν εκείνο το ζώο που συνήθως του τραγουδάνε κάτι για να κοιμηθεί, δεν θα κοιμηθώ, καταλαβαίνω, είμαι ξύπνιος, καταλαβαίνω τι συμβαίνει γύρω μου.* Και αυτό ακριβώς μας ζητάει η θρησκεία μας. Δεν πρέπει να κοιμηθούμε, δεν πρέπει να αμελούμε. Εμείς στην ουσία έχουμε δυο εχθρούς, ο ένας είναι εσωτερικός και ο άλλος εξωτερικός.

Ο εχθρός την άποψή μας είναι το αλαζονικό και σιωνιστικό δίκτυο. Στην κορυφή του αλαζονικού δικτύου βρίσκονται οι ΗΠΑ, και το σύμβολο του σιωνιστικού δικτύου είναι το ψεύτικο καθεστώς που κυβερνά στην κατεχόμενη Παλαιστίνη. Είναι μερικοί που όταν μιλάμε για τους εχθρούς μας λένε, γιατί συνέχεια μιλάτε και αναφέρετε την λέξη εχθρός. Δηλαδή να μην το πούμε ;

Ο Θεός στο Κοράνιο, τόσες φορές έχει αναφέρει την λέξη Σαεΐταν, ας το έλεγε μια φορά και ας σταματούσε. Γιατί την επαναλαμβάνει τόσες φορές? Για να μην ξεχάσουμε ότι υπάρχει αυτός ο εχθρός.

Συνεχόμενα πρέπει να ακολουθήσετε τον εχθρό, επειδή ποτέ δεν θα μείνει ακίνητος. Ο εχθρός συνεχόμενα κινείται. Ένας κίνδυνος που απειλεί το κάθε έθνος, είναι το να μην γνωρίζει καλά τον εχθρό του, το να μην θεωρεί τον εχθρό ως εχθρό είτε να τον θεωρεί φίλο είτε αμερόληπτο. Είναι πολύ μεγάλος κίνδυνος. Αυτή είναι αδράνεια. Να γνωρίζετε καλά τον εχθρό και τον τρόπο που κάνει εχθροπραξίες. Δείτε πως κάνει εχθροπραξίες, μην αμελείτε. Εάν αμελήσουμε θα μας λεηλατήσουν, εάν αμελήσουμε θα μας κάνουν επιδρομή. Εγώ αντιμετωπίζω τους αντεπαναστάτες και τους βλάσφημους, και όσο ζω, υπάρχει αυτή η αντίσταση και έχω μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτόν τον λαό.



ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Με αυτή την ευκαιρία υπενθυμίζω ότι σήμερα ένα ριζικό πρόβλημα της χώρας είναι το ζήτημα της οικονομίας και του βιοπορισμού του λαού. Και η οικονομία χρειάζεται επίσης ασφάλεια. Η οικονομία επίσης, η βάση της οικονομίας της χώρας πρέπει να χτιστεί πάνω σε ένα ασφαλές θεμέλιο. Το πρόβλημα μας, το ιστορικό μας πρόβλημα, το άλυτο πρόβλημα μας από τις περιόδους πριν την επανάσταση είναι η εξάρτησή μας, η εξάρτηση της οικονομίας μας από το πετρέλαιο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στον τομέα της οικονομίας να έχουμε μεγάλη ανησυχία σε όλες τις περιόδους. Η τιμή του πετρελαίου μειώθηκε, αυξήθηκε, η πώληση του πετρελαίου απαγορεύτηκε, η διακίνηση του πετρελαίου έγινε δύσκολη, ο τάδε πελάτης του πετρελαίου δεν μας έδωσε τα λεφτά.

Όταν όλα γυρνάνε γύρω από τον άξονα του πετρελαίου, η οικονομία είναι ανασφαλής. Πολλές φορές έχουμε πει ότι πρέπει σταδιακά να διαχωρίζουμε τον εαυτό μας από την απορρόφηση του πετρελαίου και την εξάρτηση από το πετρέλαιο. Πρέπει να το μειώσουμε σταδιακά. Η πολιτική του πετρελαίου, η αυξομείωση της τιμής του είναι στα χέρια των άλλων. Είναι δικό μας το πετρέλαιο αλλά την απόφαση την παίρνουν κάποιοι άλλοι.

Όταν εσείς κοιτάτε στο εξωτερικό, έρχεστε αντιμέτωποι με ένα ζήτημα όπως η μείωση της τιμής του πετρελαίου. Ξαφνικά οι ισχυροί αλαζόνες, σε συνεργασία με τους υποστηρικτές τους στην περιοχή, δυστυχώς βγάζουν ως συμπέρασμα το να μειώσουν την τιμή του πετρελαίου στην μισή τιμή ή ακόμη πιο χαμηλή. Όταν όλα γυρνούν γύρω από τον άξονα του πετρελαίου η οικονομία είναι ανασφαλής. Η οικονομία πρέπει να ασφαλιστεί.



ΟΙ ΗΠΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ

Είτε έχει την εξουσία αυτό το κόμμα είτε άλλα κόμματα, οποιοδήποτε από αυτά όταν πήραν την εξουσία δεν έκαναν καμία πράξη προς το συμφέρον μας. Μόνο κακές πράξεις έκαναν. Εκείνοι που νωρίτερα ήταν στην κορυφή της κυβέρνησης των ΗΠΑ μην νομίζετε ότι δεν έκαναν τίποτα. Έκαναν και αυτοί πολλές ενέργειες εναντίον μας. Ο Ρήγκαν ήταν και πιο δυνατός και πιο ξύπνιος από τον Τράμπ. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εκείνες τις μέρες στην περίοδο του Ρήγκαν, ήταν μια από τις πιο ισχυρές, δυνατές και ικανές κυβερνήσεις στον τομέα της πολιτικής και του στρατού σε όλο τον κόσμο. Δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι εναντίον μας. Εξαπέλυσαν όμως πολλές απειλές και δημιούργησαν πολλές φιλονικίες εναντίον μας. Ήταν και ο Ρήγκαν καλύτερος ηθοποιός από τον Τράμπ. Ξεκάθαρα ενήργησε εναντίον μας. Έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, του λαού και της χώρας μας. Ένα παράδειγμα είναι η καταστροφή του επιβατικού μας αεροπλάνου κατά την οποία σκότωσαν περίπου 300 άτομα στον περσικό κόλπο, έκαναν επίθεση στο επιβατικό αεροπλάνο και το έριξαν στην θάλασσα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η επίθεση των ΗΠΑ στην πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου του Ιράν. Στην περίοδο του Ρήγκαν έκαναν επίθεση στην πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου του Ιράν. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η πλήρης βοήθεια των ΗΠΑ στον εγκληματία Σαντάμ.

Με σκοπό ίσως αυτός να μας κερδίσει στον πόλεμο και έτσι να χτυπήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Αν κάνουμε μια λίστα από τις πράξεις των ΗΠΑ εναντίον του ιρανικού λαού γίνεται ένα ολόκληρο βιβλίο. Σήμερα που είναι ο Ρήγκαν και που βρίσκεται η Ισλαμική Δημοκρατία ;

Η Ισλαμική Δημοκρατία της δεκαετίας του 80 έχει πλέον μεγάλη διαφορά με το σημερινό Ιράν. Όσο προχωρήσαμε εμείς μπροστά τόσο αυτοί πήγαν πίσω. Σήμερα η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει εξελιχθεί σε όλους τους τομείς αρκετές φορές περισσότερο από την εποχή του Ρήγκαν. Και αυτοί οι σημερινοί είναι ίδιοι με εκείνους. Η Ισλαμική Δημοκρατία με την δύναμη του Θεού θα παραμείνει όρθια και μείνουν με τον πόθο να περιθωριοποιήσουν και να δουν την Ισλαμική Δημοκρατία να είναι αδύναμη.



Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ο τελικός τους στόχος φαίνεται. Ο στόχος τους είναι να ανατρέψουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Όμως η προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν το έδειχνε φανερά. Έλεγε το αντίθετο. Και εκείνοι όμως είχαν τον ίδιο στόχο. Η σημερινή κυβέρνηση το δηλώνει ξεκάθαρα χωρίς καμία σκέψη. Ότι δηλαδή πρέπει να ανατρέψουμε την Ισλαμική Δημοκρατία και το τέχνασμά τους είναι να πάρουν την εθνική εξουσία από τα μέσα της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η εθνική εξουσία έχει τα μέσα της. Ένα από τα πιο σημαντικά μέσα της εθνικής εξουσίας είναι τα συναισθήματα και η κοινή γνώμη του λαού. Ένα άλλο μέσο της εθνικής μας εξουσίας είναι η παρουσία μας στην περιοχή. Η δυνατή παρουσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας στην περιοχή είναι ένα από τα μέσα της εθνικής εξουσίας δείχνει το έθνος μας δυνατό και στην πραγματικότητα είναι δυνατό. Θέλουν να το καταστρέψουν. Ο τάδε πρόεδρος της ευρωπαϊκής χώρας, ενώ οι Αμερικανοί δεν τολμούν να πουν κουβέντα για διαπραγμάτευση λέει ότι εμείς θέλουμε να συζητήσουμε πάνω στην παρουσία του Ιράν στην περιοχή. Τότε γιατί δεν μιλάμε για την δική σας παρουσία στην περιοχή, γιατί εσείς θέλετε να είστε στην περιοχή μας; Ένα άλλο στοιχείο που δημιουργεί την εθνική εξουσία είναι η αμυντική δύναμη της χώρας μας που θέλουν να το πάρουν.

Ο λόγος που βλέπετε συνέχεια να δημιουργεί φιλονικία πάνω στους πυραύλους μας, οφείλεται σε αυτό. Εάν ένα έθνος μπορέσει να δώσει μια κατάλληλη απάντηση σε εκείνον που του κάνει επίθεση από μακριά, αυτό στην ουσία δείχνει την δύναμη εκείνου του λαού. Η Ισλαμική Δημοκρατία έχει αυτή την δυνατότητα. Και αυτοί δεν θέλουν να την έχει. Θέλουν να πάρουν τα μέσα της εθνικής μας εξουσίας. Εκείνος ο κύριος που είναι στην κορυφή της κυβέρνησης των ΗΠΑ παρά το γεγονός ότι δεν φαίνεται να είναι φυσιολογικός άνθρωπος και αυτές τις μέρες μιλάνε εκεί (στην Αμερική) για τα ψυχολογικά του προβλήματα κλπ, αλλά να ξέρει και ο ίδιος και αυτοί που είναι γύρω του ότι αυτές οι ψυχωτικές συμπεριφορές δεν θα μείνουν αναπάντητες. Η Ισλαμική Δημοκρατία στέκεται δυναμικά στις πεποιθήσεις και στις αρχές της, τους προστατεύει, προστατεύει το έθνος της, προστατεύει τα ενδιαφέροντα της και δεν θα δεχτεί ποτέ την καταπίεση.

Να ξέρουν ότι αυτό το έθνος και αυτό το κράτος στέκεται δυναμικά. Αυτό το κράτος έχει την δυνατότητα να το κάνει και Θεού θέλοντος θα πετύχει αυτά που επιθυμεί.



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ

Η απομάκρυνση παιδιών των οποίων οι γονείς μπαίνουν παράνομα στο έδαφος των ΗΠΑ είναι η λύση του προέδρου των ΗΠΑ για να σταματήσει η παράνομη είσοδος προσφύγων στην Αμερική. Αυτή η πολιτική έχει ονομαστεί «Μηδέν υπομονή» απέναντι στους μετανάστες. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ , με αφορμή την παράνομη είσοδο, συλλαμβάνουν τους μετανάστες και τα παιδιά τους και η αστυνομία συνόρων τους παραδίδει στα σημεία παραμονής προσφύγων.

Το γεγονός απομάκρυνσης χιλιάδων παιδιών από τις μητέρες τους στην Αμερική δεν είναι ένα μικρό γεγονός, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Δεν αντέχει ο άνθρωπος να δει τα δάκρυα των παιδιών αυτών στην τηλεόραση.

Πως μπορούν στο όνομα της πολιτικής να κάνουν τέτοια λάθη και εγκληματικές πράξεις. Έτσι είναι αυτοί... Μετά την σύλληψη, πολλές εβδομάδες και μήνες κάνουν υπομονή σε κρατικά κρατητήρια μέχρι να βρεθεί κάποιος συγγενής ή κηδεμόνας για την φύλαξή τους κατά την διάρκεια επεξεργασίας του αιτήματος ασύλου των γονιών τους.

Οι παρατηρητές που έχουν επισκεφθεί αυτά τα κέντρα λένε ότι εκατοντάδες παιδιά διαμένουν σε μεταλλικά κλουβιά με πάτωμα από μπετό και μακριά από τους γονείς τους. Περίπου δυο χιλιάδες παιδιά σε όλη την Αμερική από τις 19 Απριλίου έως τις 31 Μαΐου έχουν χωριστεί από τους γονείς τους.



ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ

Οι γνωστοί εχθροί του Ισλαμικού Ιράν είναι πνιγμένοι στην βρώμα. Βρώμα της ηθικής διαφθοράς, βρώμα της πολιτικής διαφθοράς, είναι πνιγμένοι. Κοιτάξτε την αδιαφορία τους για την ζωή και τον πλούτο των ανθρώπων, παραδείγματος χάριν, η περίπτωση της Υεμένης. Οι Σαουδάραβες όσο προχωρήσουν πιο πολύ την υπόθεση της Υεμένης, η πτώση τους θα είναι πιο δυνατή και το χτύπημα που θα υποστούν δε θα έχει γυρισμό.



ΓΝΩΡΙΣΕ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Ο Ιρανικός λαός εάν θελήσει να γνωρίσει καλά την Αμερική και γενικά την αλαζονεία της Αμερικής, ας κοιτάξει τις πράξεις του σημερινού προέδρου και των στελεχών της σημερινής κυβέρνησης των ΗΠΑ. Όλοι τους ίδιοι είναι. Η ανασκόπηση των εγκλημάτων των ΗΠΑ σε διάφορες περιόδους.

-Δολοφονία και γενοκτονία εκατομμυρίων ιθαγενών πληθυσμών της Αμερικής 1622-1900.

-Βομβαρδισμός της πόλης Δρέσδης της Γερμανίας και δολοφονία άνω των 34 χιλιάδων ατόμων 1945.

-Ρίψη ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι και δολοφονία άνω των 220 χιλιάδων ατόμων 1945.

-Συμμετοχή στην δολοφονία 3 εκατομμυρίων Βιετναμέζων 1955-1975.

-Συμμαχία με το σιωνιστικό καθεστώς στην απόκτηση του παλαιστινιακού εδάφους και δολοφονία χιλιάδων ατόμων στην Παλαιστίνη και Λίβανο 1948 έως σήμερα.

-Υποστήριξη του Σαντάμ Χοσσείν κατά την διάρκεια των 8 χρόνων πολέμου με το Ιράν 1980-1988.

-Υποστήριξη σε τρομοκρατική οργάνωση Mujahedin για τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ιράν. Πάνω από 17 χιλιάδες Ιρανών μαρτύρων από 1980 έως σήμερα και πολλά άλλα...



ΑΞΕΧΑΣΤΟ

Στον κόσμο στην ουσία μόνο δυο φορές έχει χρησιμοποιηθεί η πυρηνική βόμβα και τις δυο φορές από τους Αμερικανούς που σήμερα θεωρούν τον εαυτό τους εμπιστευματοδόχους του ατομικού θέματος στον κόσμο. Θέλουν πολύ να ξεχαστεί αυτό το θέμα, ωστόσο είναι κάτι που δεν ξεχνιέται. Αυτό που έλεγε ο Αγιατολάχ Χομεινί, το να κραυγάσετε με όλη σας την δύναμη εναντίον της Αμερικής έχει μία δυνατή λογική από πίσω του. Η πολιτική των ΗΠΑ βασίζεται στην αλαζονεία, την αποικιοκρατία. Η ιστορία της Αμερικής το αποδεικνύει. Δεν φοβούνται τίποτα, διαπράττουν εγκλήματα όπου φτάνουν τα χέρια τους και όπου βρίσκονται τα συμφέροντά τους.



ΠΡΟΣΕΓΜΕΝΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ

Κοίταξε πως τυφλώνουν τον λαό στους δρόμους του Παρισιού. Οι Γάλλοι διαδηλωτές που διαμαρτύρονται στους δρόμους του Παρισιού, δέχονται επίθεση από τις ένοπλες δυνάμεις του κράτους της Γαλλίας. Έτσι συμπεριφέρονται στο λαό τους και μας ζητούν να υποστηρίξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν κάνει τις περισσότερες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων τον τελευταίο αιώνα. Τα τελευταία εκατό χρόνια έχουν δημιουργήσει αυτά τα ευρωπαϊκά κράτη δυο παγκόσμιους πολέμους γεμάτους εγκλήματα και αιματοχυσία. Έχουν αποικίσει σε δεκάδες χώρες του κόσμου παραδείγματος χάριν στην εποχή μας ποιος δημιούργησε εργοστάσια χημικών όπλων στο Ιράκ και λόγω αυτού προκλήθηκαν τόσες τραγωδίες ;

Αυτά τα ευρωπαϊκά κράτη. Ποιος δικαιολογεί και υποστηρίζει τα καθημερινά εγκλήματα του Σιωνιστικού καθεστώτος ; Αυτά τα ευρωπαϊκά κράτη. Οι Δυτικοί ειδικά οι ευρωπαίοι πέρα από την ωραία και περιποιημένη εμφάνιση που έχουν, κατά βάθος έχουν μια αγριότητα μέσα τους που υπήρχε σε όλη την ιστορία. Κάτι που παρατηρεί κανείς και στην συμπεριφορά τους. Άνετα σκοτώνουν ανθρώπους, άνετα και με ψυχραιμία προβαίνουν σε εγκλήματα. Η συμβουλή μου είναι να μην εμπιστεύεστε ακόμη τους ευρωπαίους.



ΚΑΙ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑ

Οι εχθροί του έθνους μας πέρα από τις κινήσεις τους εναντίον μας στην πραγματικότητα δημιουργούν συνεχώς ψυχολογικό πόλεμο. Σχολιάζουν και κάνουν αλαζονικές δηλώσεις. Αυτοί και το προηγούμενο έτος έκαναν παρόμοιες δηλώσεις και προσπαθούσαν να τρομάξουν μερικούς. Ένας από τους ανόητους, πέρσι, στην αρχή ή στο τέλος της χρονιάς είπε ότι εάν βγούμε από την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν (JCPOA) θα συμβούν εξεγέρσεις στους δρόμους του Ιράν. «Ο Ιρανικός λαός δεν θα έχει δυνατότητα ούτε ψωμί να αγοράσει πλέον». Ένας άλλος ανόητος των στελεχών των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι Αμερικανοί θα γιορτάσουν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά του 2019 στην Τεχεράνη.

Είναι αυτά που ανέφεραν οι ίδιοι. Στην πραγματικότητα υπάρχουν δυο απόψεις: οι αναλύσεις τους σχετικά με θέματα της Μέσης Ανατολής και του Ιράν είναι τόσο παράλογες και μακριά από την αλήθεια ; Τα εννοούν αυτά που λένε; Τα λόγια αυτά προέρχονται από την ηλιθιότητά τους ; Η μπορεί να προέρχονται από την ανηθικότητά τους με σκοπό να δημιουργήσουν ψυχολογικό πόλεμο και να τα δημοσιεύουν στα ΜΜΕ του κόσμου. Αυτό το θέμα δεν μου έχει γίνει σαφές ακόμη, ίσως ισχύουν και τα δυο «και η ηλιθιότητα και η ανηθικότητα».



ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΙΝΟΕΣ

Να ξέρετε ότι αυτές είναι οι τελευταίες πινοές της εχθροπραξίας των εχθρών εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όσο και να προσπαθήσουν αυτοί να μας δημιουργήσουν προβλήματα, γίνεται όλο και πιο αμετάκλητη η απόφασή μας. Όσο αυτοί μας δείχνουν έντονες πράξεις , γινόμαστε όλο και πιο δυνατοί. Εφόσον κινείστε κατ' αυτόν τον τρόπο χωρίς καμία αμφιβολία θα νικήσετε τους εχθρούς σας.

Και θέλαμε να ενεργετήσουμε αυτούς που είχαν ταπεινωθεί στη γη (καλύπτοντάς τους με την χάρη Μας) και να τους κάνουμε να προπορεύονται και να τους δώσουμε την κληρονομιά. Κοράνι Ελ- Κάσας 5



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

Σχετικά με αυτό που αναφέρατε εκ μέρους του Τράμπ, δεν έχω καμία απάντηση στην επιστολή του Τράμπ.

Μόνο σε εσάς θα πω κάποια πράγματα, σε αυτόν όμως δεν στέλνω κανένα απολύτως μήνυμα επειδή δεν τον θεωρώ άξιο ακόμη και για ανταλλαγή μηνυμάτων. Αυτός αναφέρει ότι είναι έτοιμοι να πραγματοποιήσουν αληθινές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, εμείς δεν θα τον πιστέψουμε ποτέ και στην πραγματικότητα αληθινές διαπραγματεύσεις δεν θα διεξαχθούν από κάποιον όπως ο Τράμπ. Στα στελέχη των ΗΠΑ δεν βρίσκεις και εύκολα αληθοφάνεια. Εμείς πιστεύουμε πως μέσω διαπραγμάτευσης με την Αμερική δεν θα λυθεί κανένα από τα προβλήματά μας.

Οι Αμερικανοί κατάφεραν να κάνουν τις περισσότερες εχθροπραξίες εναντίον μας και ακόμα συνεχίζουν. Κανένα ελεύθερο έθνος δεν θα δεχτεί διαπραγμάτευση υπό την πίεση. Το πρόβλημά μας με την Αμερική δεν είναι ότι επιθυμεί να αλλάξει το καθεστώς στο Ιράν, ακόμα και αν το αποφασίσει δεν είναι ικανή να το κάνει. Σε όλα αυτά τα σαράντα χρόνια οι πρόεδροι των ΗΠΑ προσπάθησαν να καταρρίψουν την Ισλαμική Δημοκρατία και δεν το κατάφεραν να ξέρετε και αυτός εάν μπορούσε θα το έκανε. Όταν λέει ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο λέει ψέματα. Αυτός που μιλάει για πυρηνικά όπλα, ο ίδιος κατέχει χιλιάδες ατομικά όπλα στις αποθήκες της χώρας του.

Αυτός δεν είναι καν σε θέση να μιλήσει για αυτό το θέμα. Εμείς όμως είμαστε επειδή κατά βάθος διαφωνούμε με τα πυρηνικά όπλα.



Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΑΧΑΙΡΩΝΕΙ ΠΙΣΩΠΛΑΤΑ

Οι Δυτικοί έδειξαν ότι δεν μπορεί κανείς να περιμένει βοήθεια, αληθοφάνεια και αλληλεγγύη από αυτούς, όμως το να μαχαιρώνουν πίσώπλάτα ναί.

Οι Ευρωπαίοι έχουν αποικίσει σε δεκάδες χώρες του κόσμου στην Ασία, Αφρική, Λατινική Αμερική και απορρόφησαν τον φυσικό πλούτο για το συμφέρον τους και κράτησαν τον κόσμο που ήδη κατοικούσε εκεί πίσω από την πρόοδο σε τομείς της επιστήμης, τεχνολογίας κλπ. Οι Ευρωπαίοι μας επιτέθηκαν πολλές φορές στα μέσα της δυναστείας των Κατζάρων. Στους πολέμους ανάμεσα στο Ιράν και τη Ρωσία, οι Άγγλοι μας πρόδωσαν, μπήκαν στην αρένα του πολέμου σαν διαμεσολαβητές όμως μας μαχαίρωσαν πίσώπλάτα.

Όσο αφορά την άδεια εισαγωγής καπνού στο Ιράν, η πρεσβεία της Αγγλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών πίεσε τον ανόητο Σάχη των Γατζαρών να σκοτώσει τον σοφό και ικανό πρωθυπουργό Αμίρ Καμπίρ, ο οποίος ήταν ικανός να αλλάξει την φρικτή κατάσταση της χώρας εκείνης της εποχής.

Ο ρόλος των Ευρωπαίων για να ανεβεί στον θρόνο ο δικτάτορας Ρεζά Χάν και ο ρόλος τους στην κατάρριψη της κυβέρνησης του Μοσαντέκ, ο ρόλος στα διάφορα θέματα και ζητήματά μας στον τομέα της πολιτικής, οικονομίας και ασφάλειας και ο ρόλος που έπαιξαν στον αμυντικό πόλεμο Ιράν-Ιράκ.

Και σήμερα η συμπεριφορά τους στο εμπάργκο της χώρας μας.

Δεν πρέπει να τα ξεχάσουμε. Στο ζήτημα της πυρηνικής συμφωνίας (JCPOA) πάλι οι Ευρωπαίοι όπως πάντα μας μαχαίρωσαν πίσώπλάτα και μας πρόδωσαν.

Δεν μπορεί κανείς να περιμένει τίποτα από αυτούς.



Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

Το 1979, όταν η μεγαλειώδης Ισλαμική Επανάσταση του Ιράν επικράτησε, η ισχύς των ΗΠΑ ήταν μεγαλύτερη από την σημερινή. Ο Jimmy Carter, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, ήταν και πιο δυνατός και πιο οξυδερκής από τον νυν. Σήμερα είναι σαφές πως ο Τράμπ διαθέτει μικρότερη οικονομική και πολιτική δύναμη και αναμφισβήτητα πνευματικά υστερεί. Τότε οι ΗΠΑ είχαν στο εσωτερικό του Ιράν ένα δικό τους άνθρωπο, τον Mohammad Reza Pahlavi που φρόντιζε να εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Είχαν και τέτοιο άτομο στην χώρα μας. Εν τούτοις ο λαός μας νίκησε την Αμερική, τη νίκησε κι ας είχε άδεια χέρια! Μπορεί κανείς να ισχυριστεί πως αυτές οι πράξεις συνδέονται με την επανάσταση, όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η επανάσταση δεν τελείωσε, ακόμα και τώρα συνεχίζεται. Έτσι πρέπει οι νέοι μας να κινούνται σήμερα !

Όπως οι νέοι πολεμιστές έδωσαν την ένδοξη μάχη ενάντια στο δικτατορικό καθεστώς εκείνης της περιόδου. Έτσι και σήμερα οι νέοι με πολύ μεγάλο πάθος και κίνητρο θα υπερασπισθούν τις αξίες και τα ιδανικά της επανάστασης!

Θεού θέλοντος όλοι σας με την ευλογία του Θεού θα δείτε την παρακμή των εχθρών της ανθρωπότητας, τη φθίνουσα πορεία τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ισραήλ!



ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ

Κανένας δεν πρέπει να φοβάται το φαινομενικό μεγαλείο των ΗΠΑ. Η πραγματική τους δύναμη είναι πολύ λιγότερη από αυτή που δείχνουν. Η Αμερική σήμερα μέσα στην ίδια της την χώρα έχει σοβαρά προβλήματα κοινωνικά, οικονομικά κλπ. Το υπουργείο γεωργίας των ΗΠΑ δήλωσε επισήμως ότι πάνω από 41 εκατομμύρια ανθρώπων ζουν σε ακραία φτώχεια. Δηλαδή υπάρχει τέτοια φιλονικία, τόσες αλαζονικές δηλώσεις και τόσες οικονομικές πιέσεις εναντίον του Ιρανικού λαού από ένα κράτος με τόσα προβλήματα. Στην ίδια τους την χώρα με βάση τα στατιστικά που δημοσιεύουν οι ίδιοι πάνω από 41 εκατομμύρια άτομα πεινούν. Στην χώρα τους έχουν δεκάδες προβλήματα με εκατομμύρια χρέη και παρόλα αυτά ο ανόητος λέει ανοησίες στην Ισλαμική Δημοκρατία, στον Ιρανικό λαό και τα στελέχη της χώρας μας. Μας προσάπτει κατηγορίες για πράγματα που αφορούν τους ίδιους. Στον τομέα της κοινωνίας, το 40% των γεννήσεων στην Αμερική σήμερα είναι εκτός γάμου. Πάνω από 2 εκατομμύρια 200 χιλιάδες φυλακισμένοι υπάρχουν στις φυλακές τους, πουθενά αλλού στον κόσμο σε σύγκριση με τον πληθυσμό τους δεν έχουν τόσους φυλακισμένους. Το μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης ναρκωτικών του κόσμου είναι στην Αμερική. Το 31% των περιστατικών με πυροβολισμούς στον κόσμο συμβαίνουν στην Αμερική. Τα βλέπετε καθημερινά στις ειδήσεις ότι γίνονται πυροβολισμοί στα σχολεία, σε γυμναστήρια, σε σταθμούς μετρό κλπ. Τους τελευταίους 8 μήνες πάνω από 830 άτομα σκοτώθηκαν από την αστυνομία τους στους δρόμους. Έτσι είναι λοιπόν η κοινωνική κατάσταση της χώρας που μας απειλεί. Πραγματικά λυπούμαστε για τον λαό της Αμερικής για τον πρόεδρο που εκλέχτηκε εκεί. Άνθρωποι οι οποίοι είναι μίλια μακριά από την αλήθεια. Δόξα το Θεό που έκανε τους ανόητους εχθρούς μας. Λένε ότι κάθε Παρασκευή στην Τεχεράνη πραγματοποιούνται διαδηλώσεις εναντίον του καθεστώτος. Κοιτάξτε πόσο χαμηλά είναι το επίπεδο ενός προέδρου. Πρώτα δεν είναι Παρασκευή είναι Σάββατο, δεύτερον δεν είναι Τεχεράνη είναι Παρίσι. Η μοίρα 300 εκατομμυρίων ανθρώπων είναι στα χέρια κάποιου με τέτοιο χαρακτήρα. Αυτό στην ουσία δείχνει την πολιτική παρακμή των ΗΠΑ. Συμπάσχει με τον Ιρανικό λαό λέγοντας πως εμείς θέλουμε την ανάπτυξη, πρόοδο και ευτυχία της χώρας σας. Εάν είστε τόσο ικανοί λύστε τα προβλήματα της χώρας σας.



Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΑΣΜΑ ΤΟΥΣ

Τώρα παρατηρείτε ότι οι Αμερικανοί ξεκίνησαν πάλι το ζήτημα της διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι κάποιου είδους τέχνασμα, όλοι πρέπει να το γνωρίζουν. Το κράτος των ΗΠΑ ακολουθεί την πολιτική άσκησης μέγιστης πίεσης στην Ισλαμική Δημοκρατία. Η μέγιστη πίεση είναι αυτή που παρατηρείτε: διάφορα είδη κυρώσεων, συνεχείς απειλές, βομβαρδισμός αλαζονικών δηλώσεων στα ΜΜΕ κλπ. Μια τέτοιου είδους πολιτική επιδιώκει να αποδείξει και στους εσωτερικούς τους αντιπάλους και στους ευρωπαίους πως η μόνη λύση στη σύγκρουση με το Ιράν είναι η άσκηση μέγιστης πίεσης και να την καθιερώσει ως την πλέον αποτελεσματική πολιτική του αμερικανικού καθεστώτος. Πώς θέλει, λοιπόν, να αποδείξει ότι η μέγιστη πίεση είναι αποτελεσματική ; Με το να φέρει τα στελέχη της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης.

Όστε ύστερα να πει «κοιτάξτε η μέγιστη πίεση τους ανάγκασε να κάτσουν μαζί μας στο ίδιο τραπέζι για διαπραγμάτευση». Αυτός είναι ο στόχος τους. Από την άλλη πλευρά πρέπει να γίνει αντιληπτό πως εάν ο εχθρός μας καταφέρει να αποδείξει ότι η μέγιστη πίεση είναι αποτελεσματική, η χώρα μας δεν θα δει ούτε λεπτό, ούτε στιγμή γαλήνης. Για αυτό το λόγο ακριβώς επιμένουν να διαπραγματευτούμε.

Είναι το τέχνασμά τους. Η διαπραγμάτευση σημαίνει πως η πολιτική άσκησης της μέγιστης πίεσης εκ μέρους των Αμερικανών θα προβληθεί ως η πλέον επιτυχημένη τακτική απέναντι στο Ιράν.



ΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Γενικά το αλαζονικό σύστημα είναι εναντίον της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Μέσα στις ίδιες τις πλούσιες χώρες του αλαζονικού συστήματος, όπως είναι οι ΗΠΑ και μερικές ευρωπαϊκές χώρες οι άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα στους δρόμους!

Τα καλοκαίρια οι άστεγοι πεθαίνουν από την ζέστη και τον χειμώνα από το κρύο.

Σε επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου γεωργίας των ΗΠΑ, αναφέρεται ότι 41 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας χωρίς να μπορούν να ικανοποιήσουν τις βασικές διατροφικές τους ανάγκες. Ένα μεγάλο μέρος του πλούτου των χωρών αυτών ανήκει σε ένα μικρό αριθμό ατόμων. Οι υπόλοιποι πρέπει να βασανίζονται για να βγάλουν ένα κομμάτι ψωμί και να ζουν έτσι. Υπάρχουν, επίσης, κάποιοι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και αναγκαστικά πρέπει να ζουν στους δρόμους. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στις χώρες τους, αλλά και σε άλλα έθνη, όσο μπορούν ανεξέλεγκτα, θα διαδώσουν αυτή την αδικία!



ΤΟ ΠΟΔΙ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΝΤΑ ΑΡΧΗ ΔΕΙΝΩΝ

Ο πρόεδρος της Αμερικής δηλώνει εξωφρενικά ότι έχει την ευθύνη της διάδοσης της δημοκρατίας στον κόσμο και τη Μέση Ανατολή. Το «πόδι» των Αμερικανών αποτελεί πάντα αρχή δεινών. Όπου και εάν πατήσουν το πόδι τους οι Αμερικανοί, τίποτα άλλο δεν έχουν προσφέρει εκτός από πόλεμο, αδελφοκτονία, φιλονικία, αποικιοκρατία, εκμετάλλευση, υποτίμηση. Το «πόδι» των Αμερικανών αποτελεί πάντα αρχή δεινών.

Αυτοί με την υπόσχεση της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έκαναν εισβολή στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Και όμως σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, αυτές οι δυο χώρες βρίσκονται σε μια κατάσταση απευκαταία για κάθε έθνος. Ανασφάλεια, οπισθοδρομικότητα, φτώχεια, ραγδαία αύξηση της ανάμειξης των μεγάλων δυνάμεων στο εσωτερικό τους. Η Αμερική πραγματικά είναι μια αλαζονική δύναμη. Στον Β' παγκόσμιο πόλεμο, μετά την ήττα της Ιαπωνίας, ίδρυσαν βάσεις σε εκείνη τη χώρα που είναι ακόμα και σήμερα εν λειτουργία. Οι Ιαπωνέζοι με όλες αυτές τις επιστημονικές εξελίξεις, ακόμη δεν έχουν καταφέρει να σταματήσουν την λειτουργία αυτών των στρατιωτικών βάσεων. Εκεί διαθέτουν στρατιωτικές βάσεις, καταπιέζουν τον λαό εκεί, δημιουργούν προβλήματα και ενοχλήσεις, αυτά βγήκαν και στις εφημερίδες. Βιασμός των γυναικών και άλλα παρόμοια εγκλήματα που διέπραξαν οι Αμερικανοί στην Ιαπωνία. Η Ιαπωνία δεν απέκτησε την επιστημονική της εξέλιξη με την βοήθεια της Δύσης, ο λαός της Ιαπωνίας, ένας σκληρά εργαζόμενος λαός, κατάφερε να πετύχει την εξέλιξη σε κάθε τομέα χωρίς την βοήθεια της Δύσης. Η Τουρκία, πάλι, είχε μια πολύ καλή σχέση με την Αμερική. Αυτοπαρουσιαζόταν ως ο σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή. Και όμως, ακόμα και με την Τουρκία δεν θέλουν να συνεργαστούν, λόγω της έχθρας του ενάντια στο Ισλάμ και τους ισλαμικούς προσανατολισμούς. Ο Ιρανικός λαός σίγουρα θα εξελισσεται, όμως χωρίς εσάς. Εάν έρθετε εσείς, δεν θα υπάρχει καμία εξέλιξη. Εσείς δεν μπορείτε να είστε ο λόγος της ανάπτυξης μιας χώρας μόνο της οπισθοδρομικότητας. Ο Ιρανικός λαός θα εξελιχθεί, όπως και αυτά τα σαράντα χρόνια, με την προϋπόθεση να μην μας πλησιάζετε !



ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Η οικονομική διαμάχη στον κόσμο συμβαίνει με διαφορετικούς τρόπους. Το πεδίο των μαχών μεταφέρθηκε στο χώρο της οικονομίας. Τώρα, για παράδειγμα, στην παρούσα θητεία του προέδρου των ΗΠΑ αυτή η διαμάχη έχει γίνει πιο εμφανής. Βλέπετε τα παραδείγματα με την Κίνα, με την Ευρώπη, με την Ν. Κορέα κλπ. Ωστόσο, αυτός ο πόλεμος εναντίον κάποιων χωρών έχει πάρει μια άγρια και ανήθικη μορφή. Τέτοιας φύσης είναι ο εναντίον μας οικονομικός πόλεμος! Κατά κάποιο τρόπο, μπορώ να πω, έχει πάρει μια εχθρική και εγκληματική μορφή. Το να σκεφτούμε ότι στα επόμενα χρόνια θα σταματήσει αυτό, δώρο άδωρον είναι. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι αυτές οι κυρώσεις θα συνεχιστούν για πάρα πολλά χρόνια εναντίον μας. Εμείς δεν πρέπει να εναποθέσουμε τις ελπίδες μας για την διάσωση της οικονομίας της χώρας μας στην άρση των κυρώσεων, στο να μην υπάρχει αυτός ή κάποιο πολιτικό κόμμα στην εξουσία μιας χώρας κλπ, όχι. Βασικό μέλημά μας πρέπει να είναι η οχύρωση της οικονομίας της χώρας μας, ώστε οι κυρώσεις να μην έχουν επιπτώσεις! Η οχύρωση της οικονομίας μας έναντι των κυρώσεων είναι μια στρατηγική. Εκεί πρέπει να φτάσουμε.



ΠΡΟΣΠΟΙΗΣΗ

Η Αμερική σήμερα προσποιείται ότι είναι μια υγιής και ακέραιη χώρα. Σήμερα η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι από τις πιο χρεωμένες κυβερνήσεις στον κόσμο. Το χρέος των ΗΠΑ ξεπερνά τα είκοσι δυο χιλιάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Έχει χρέος σε διαφορετικές χώρες. Σήμερα οι ανισότητες μέσα στην κοινωνία είναι πιο μεγάλες από ποτέ. Την περίοδο διακυβέρνησης του Τράμπ οι πέντε πιο πλούσιοι Αμερικανοί αύξησαν κατά εκατό δισεκατομμύρια δολάρια την περιουσία τους. Μόνο αυτά τα πέντε άτομα. Αυτοί οι πέντε συγκεντρώνουν τόσο πλούτο όσο ο μισός πληθυσμός των ΗΠΑ! Δείτε, λοιπόν, τις κοινωνικές ανισότητες! Αυτό σημαίνει ότι μόνο 3 άτομα έχουν συγκεντρώσει τον πλούτο που έχουν μαζί 160 εκατομμύρια άνθρωποι. Από την άλλη μεριά, το κατά κεφαλήν εισόδημα του 80% των εργαζομένων δεν επαρκεί για την κάλυψη των βιοτικών τους αναγκών. Με άλλα λόγια είναι φτωχοί, γιατί φτωχό θα πεις εκείνον που τα εισοδήματά του δεν επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων που καλύπτουν πρώτες ανάγκες. Είναι τρομακτικές οι κοινωνικές ανισότητες! Μόνο ένας στους πέντε στην Αμερική έχει πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Τα άλλα τέσσερα άτομα δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν τα φάρμακά τους. Η οικονομική ανισότητα ανάμεσα στους λευκούς και τους μαύρους έχει αυξηθεί κατά 3 φορές τα τελευταία πενήντα χρόνια. Ατελείωτα πολιτικά ρουσφέτια. Τα σημάδια της εξαθλίωσης είναι φανερά στους δρόμους, πολλοί άστεγοι βρίσκονται στους δρόμους. Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι στερούνται ακόμα και την τροφή. Πολλοί άλλοι αναγκάζονται να κοιμούνται στους δρόμους. Μόλις πέσουν οι θερμοκρασίες ακούτε στις ειδήσεις ότι στην Αμερική πέθαναν τόσοι έξω στο δρόμο. Η εγκληματικότητα, η διαφθορά, τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας είναι ορατά. Το κράτος διαβρώνεται εσωτερικά, σαν τις επιθέσεις τερμιτών, το εσωτερικό καταρρέει, όμως η εξωτερική εικόνα δείχνει καλή. Και οι Αμερικανοί φροντίζουν για την εξωτερική τους εικόνα, το φαίνεσθαι! Θέλουν να δείχνουν μια εικόνα δόξας και μεγαλείου, για να ξεγελούν και να τρομάζουν τους άλλους. Ακριβώς όπως βυθίστηκε ο γνωστός σε όλους Τιτανικός, που το μεγαλείο και η δόξα του δεν εμπόδισαν την βύθιση του, έτσι και οι ΗΠΑ θα βυθιστούν. Η φήμη και το μεγαλείο της Αμερικής δεν θα αποτρέπουν τον καταποντισμό της.



ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ

Όταν εμείς λέμε ότι η Δύση έχει μέσα της μια άγρια ψυχή η οποία κρύβεται πίσω από το φαίνεσθαι, πίσω από την περιποιημένη της εμφάνιση, κάποιιοι το αρνούνται και εκπλήσσονται από αυτό. Είναι κάτι το οποίο δηλώνουν ουσιαστικά και οι ίδιοι. Όπως χαρακτηρίζουν τα πρόσφατα γεγονότα μετά την εξάπλωση του κορωνοϊού ως σύμβολο της αναζωογόνησης της Άγριας Δύσης.

Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ

Τα στελέχη των ΗΠΑ είναι μπερδεμένα. Ψάχνουν να βρουν κάποιον εχθρό για να αποπροσανατολίσουν το λαό από τα προβλήματα της χώρας τους.

Κάποιες φορές λένε ότι το Ιράν είναι εχθρός μας, κάποιες φορές η Κίνα και κάποιες φορές η Ρωσία. Κατά την γνώμη μου, οι Αμερικανοί δεν έχουν μεγαλύτερο εχθρό από τον ίδιο τους τον λαό. Σήμερα ο μεγαλύτερος εχθρός των ΗΠΑ είναι ο λαός τους, ας μην ψάχνουν για άλλον εχθρό και εν τέλει αυτός ο εχθρός θα τους γονατίσει.

Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΑΛΑΖΟΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Τον Αύγουστο του 1945, η Αμερική με μια ατομική βόμβα οδήγησε μέσα σε μια στιγμή στο θάνατο δεκάδες χιλιάδες άτομα στην Χιροσίμα. Και αργότερα χιλιάδες άνθρωποι έχασαν την ζωή τους ή έμειναν ανάπηροι από τις επιπτώσεις της ραδιενέργειας. Μετά από τρεις ημέρες στη πόλη Ναγκασάκι έριξαν άλλη μια ατομική βόμβα, εξαιτίας της οποίας σκοτώθηκαν πάνω από πενήντα χιλιάδες άνθρωποι. Ισχυρίζονται ότι ήθελαν με αυτή την κίνηση να τελειώσουν τον πόλεμο. Τους ρώτησαν «εάν θέλατε να δώσετε τέλος στον πόλεμο, έφτανε η πρώτη βόμβα, γιατί ρίξατε τη δεύτερη;» Η απάντησή τους ήταν αυτή : «Η πρώτη βόμβα είχε φτιαχτεί με ουράνιο και η δεύτερη με πλουτώνιο. Επιθυμούσαμε να δοκιμάσουμε και τα δυο». Αυτή είναι η φύση του αλαζονικού, άπιστου και ανήθικου στρατού των ΗΠΑ.



ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Το εμπάργκο που έχουν επιβάλλει οι Αμερικανοί εναντίον του Ιρανικού λαού αποτελεί αναμφίβολα εγκληματική πράξη.

Πρόκειται για ένα μεγάλο έγκλημα. Επομένως, τι κρύβεται πίσω από αυτή την κίνηση; Ο βραχυπρόθεσμος στόχος τους είναι να εξουθενώσουν το έθνος μας. Ο Ιρανικός λαός να βασανιστεί, να αποπροσανατολισθεί, ώστε να σταθεί ενάντια στην κυβέρνηση. Ο στόχος αυτός γίνεται φανερός στις δηλώσεις των στελεχών των ΗΠΑ που φέτος και πέρυσι τόνιζαν ότι θα δημιουργήσουν ένα καυτό καλοκαίρι στο Ιράν υπονοώντας την πρόκληση εξεγέρσεων στην χώρα. Ο μεσοπρόθεσμος σκοπός τους είναι να εμποδίσουν την ανάπτυξη της χώρας ειδικά την επιστημονική ανάπτυξη. Είναι πράγματα τα οποία έχουν δηλώσει οι ίδιοι. Δηλαδή να δημιουργήσουν περιορισμούς για να μην αναπτυχθεί η χώρα.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος τους είναι η χρεωκοπία της χώρας μας. Δηλαδή η διάλυση της οικονομίας της χώρας. Εάν η οικονομία μιας χώρας διαλυθεί, είναι απίθανη η βιωσιμότητά της. Έχουν και άλλο στόχο, τη διακοπή της επαφής του Ιράν με τον άξονα της αντίστασης. Επειδή ξέρουν πολύ καλά ότι η Ισλαμική Δημοκρατία βοηθάει στο μέτρο του δυνατού τον άξονα της αντίστασης.

Βεβαίως οι κυρώσεις μας έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Όμως δεν έχουν πετύχει και δεν θα πετύχουν αυτό που επιθυμούν. Τα υποχθόνια σχέδια αυτού του ακάθαρτου εχθρού δεν θα υλοποιηθούν και μάλιστα και οι ίδιοι ομολογούν ότι δεν πέτυχαν τους στόχους τους εναντίον του Ιρανικού λαού. Παρά ταύτα το εμπάργκο αποτελεί ένα έγκλημα ακόμα και αν ο εχθρός δεν πέτυχε τους στόχους του και δεν θα πετύχει Θεού θέλοντος.



ΤΟ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ ΤΗΣ ΤΑΡΑΧΗΣ

Η Αμερική βλέπει το συμφέρον και το κέρδος της στην αστάθεια της περιοχής (Μέση Ανατολή) αυτής. Είναι κάτι που το δηλώνουν οι ίδιοι οι Αμερικανοί ξεκάθαρα. Ένας επιφανής εμπειρογνώμονας μιας γνωστής αμερικανικής δεξαμενής σκέψης, της Enterprise, το δήλωσε εξάλλου ευθέως. Δήλωσε συγκεκριμένα πως δεν επιθυμούν την ύπαρξη σταθερότητας στο Ιράν, στο Ιράκ, στη Συρία και στον Λίβανο. Το βασικό διακύβευμα όμως δεν αφορά στην ανάγκη ή μη ύπαρξης σταθερότητας σε αυτές τις χώρες. Είναι φανερό πως επιδιώκουν να δημιουργήσουν αστάθεια σε αυτές τις χώρες. Ο κατεξοχήν τους στόχος είναι η εύρεση τρόπου πρόκλησης αναταραχών στην περιοχή αυτή.

Σε μια χώρα μέσω του ISIS σε μια άλλη, όπως στο Ιράν για παράδειγμα, Μέσω της πρόκλησης εσωτερικών εξεγέρσεων μετά από τις προεδρικές εκλογές του 2010 κλπ.

Βγαίνει και ένας φλύαρος στα κανάλια (Τράμπ) και λέει πως το Ιράν είναι η αιτία της αστάθειας στην περιοχή. Όχι. Αντιθέτως, εμείς είμαστε ο παράγοντας της σταθερότητας, εμείς σταθήκαμε ενάντια στην διακήρυξη για την αστάθεια των ΗΠΑ.

Το 2010 η Αμερική είχε πάρει την απόφαση να προξενήσει εσωτερικές εξεγέρσεις και αστάθεια στο Ιράν, πράγμα που συνέβη το 2020 όχι όμως στο Ιράν αλλά στην ίδια!

Αυτό που έγινε στην Ουάσιγκτον, που εξαγριωμένα πλήθη εισέβαλαν στο Καπιτώλιο και τα μέλη του Κογκρέσο δραπέτευαν μέσω κρυφών διαδρομών. Κάτι παρόμοιο ονειρεύονταν και για το Ιράν. Ήθελαν να δημιουργήσουν εξεγέρσεις που θα οδηγούσαν σε εμφύλιο πόλεμο. Ο Παντοδύναμος Θεός δεν τους το επέτρεψε και το 2021 η επιδίωξη τους γύρισε «μπούμερανγκ» στους ίδιους.



Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΝΟΧΟΣ

Στα θέματα που αφορούν την τρομοκρατία (η ροή του Τακφίρ) στην περιοχή αυτή, το ουσιαστικό έγκλημα το έχουν διαπράξει οι Αμερικανοί και οι Σαουδάραβες που τους ακολούθησαν σε αυτό το μονοπάτι. Οι Σαουδάραβες παρείχαν - στο βαθμό του δυνατού- στους τρομοκράτες χρήματα, στήριξη και κάθε είδους βοήθεια. Αυτή η εγκληματική οργάνωση δηλαδή ο ISIS, δημιουργήθηκε από τους εχθρούς του Ισλάμ. Οι ίδιοι οι Αμερικανοί το έχουν ομολογήσει ρητά.

Εάν διατυπώναμε εμείς αυτόν τον ισχυρισμό, θα υπήρξαν πολλές υποψίες για το αν διαθέτει στέρεη βάση, όμως πρόκειται για επίσημη δήλωση των στελεχών των ΗΠΑ! Και η προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ, δηλαδή οι δημιουργοί του ISIS, και αργότερα η επόμενη κυβέρνηση τους, το παραδέχτηκε απερίφραστα!

Όμως θέλω να σας επιστήσω την προσοχή στο εξής: όσα κράτη της περιοχής υποστήριξαν οικονομικά αυτήν την τρομοκρατική οργάνωση διέπραξαν μεγαλύτερο αμάρτημα σε σύγκριση με τους ανθρώπους που πήραν μέρος σε τέτοιες ομάδες. Αυτό που λέω είναι πως εκείνος που από μια γωνία του κόσμου λόγω φανατισμού ή και ανοησίας γίνεται μέλος τέτοιων ομάδων διαπράττει μικρότερη αμαρτία σε σχέση με εκείνον τον πρόεδρο, τον βασιλιά, τον υπεύθυνο που τις δημιουργεί και τους παρέχει εξοπλισμό.



ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ



ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Εμείς σήμερα έχουμε ένα βασικό θέμα στον κόσμο του Ισλάμ, και είναι το θέμα της Παλαιστίνης. Γιατί λέω ότι είναι ένα βασικό θέμα; Επειδή η ιστορία της ψευδούς διαίρεσης της Μέσης Ανατολής για τα παράνομα καταλύματα των σιωνιστών εδώ δημιουργήθηκε . Εάν δεν υπήρχε αυτή η συνωμοσία μπορεί σήμερα να ήταν αλλιώς, η κατάσταση της περιοχής μας. Αυτοί οι διαχωρισμοί, οι πόλεμοι που έχουν γίνει σε αυτή την περιοχή . Η παρέμβαση που έχουν κάνει οι εξουσιαστές σε αυτή την περιοχή προσπαθούν να περιθωριοποιήσουν αυτό το θέμα. Ο κόσμος του Ισλάμ δεν πρέπει να το αφήσει. Όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησαν να κάνουν κάτι ώστε να ξεχαστεί το θέμα της Παλαιστίνης. Αυτό που τους έριξε γροθιά στο στόμα ήταν η Ισλαμική Επανάσταση και ο Ιμαμ Χομεϊνί. Από την ημέρα που νίκησε η ισλαμική επανάσταση αλλά και πριν να νικήσει η επανάσταση, στις αρχές των κινημάτων το θέμα της Παλαιστίνης ήταν ένα από τα πιο βασικά θέματα της επανάστασης .



Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Είπε (τότε) ο Μωσής στο λαό του. Να ζητήσετε την βοήθεια από τον Θεό και υπομένετε καρτερικά (ΚΟΡΑΝΙ :128/Αλ-Αρααφ).

Όταν πήγαιναν προς την θάλασσα για να ξεφύγουν οι σύντροφοι του Μωσή είπαν: «Σίγουρα θα μας προφτάσουν. » ΚΟΡΑΝΙ : Shu'ara 61.

Καθώς έφευγαν φάνηκε από μακριά ο στρατός του Φαραώ να πλησιάζει. Είπε ο λαός του Μωσή : Σίγουρα θα μας προφτάσουν. Είπε ο Μωσής: Ποτέ, (με κανένα τρόπο) είναι μαζί μου ο Κύριος μου, θα με οδηγήσει (βοηθώντας με) και αυτός μας λέει που να πάμε και τι να κάνουμε. Θέλω να σας πω ότι : « είναι μαζί μας Κύριος μου ».

Να ξέρετε ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Αν εμείς οι ίδιοι, διατηρήσουμε τον εαυτό μας, διατηρήσουμε το κίνητρο μας, διατηρήσουμε την πίστη μας, διατηρήσουμε την αμετάκλητη απόφασή μας, χρησιμοποιούμε το μυαλό μας, θα αντιμετωπίσουμε τα τεχνάσματα και τις επιθέσεις των εχθρών που γίνονται από διάφορες πλευρές και κάποιοι νομίζουν ότι μας έχουν αποκλείσει. Εμείς - εν τέλει - θα τους ισοπεδώσουμε ,Θεού θέλοντος.



Η ΓΕΝΝΑΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΕΘΝΟΥΣ

Η θλιμμένη ιστορία της Παλαιστίνης και σκληρή Θλίψη αυτού του υπομονετικού, ανεκτικού και δύστηκτου έθνους πράγματι θίγει κάθε άνθρωπο που αναζητά την ελευθερία , την αλήθεια και τη δικαιοσύνη και αφήνει μεγάλο πόνο και δυστυχία στην καρδιά.

Η ιστορία της Παλαιστίνης, η βάρβαρη κατοχή της ο εκτοπισμός εκατομμυρίων ανθρώπων και η γενναία αντίσταση αυτού του ήρωα έθνους έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Μια έξυπνη αναζήτηση στην ιστορία δείχνει ότι κανένα έθνος στον κόσμο δεν έχει αντιμετωπίσει τέτοιο πόνο, θλίψη και σκληρούς τυράννους που σε μια διαπεριφερειακή συνωμοσία να καταληφθεί εντελώς και να διώχεται ένα έθνος από το σπίτι και την πατρίδα του.

Να αγνοηθεί μια πραγματική ύπαρξη και μια ψεύτικη ύπαρξη να πάρει την θέση της. Όμως είναι και αυτή μια από τις ακάθαρτες σελίδες της ιστορίας όπως και ορισμένες βρώμικες σελίδες της ιστορίας θα κλείσει με την βοήθεια και την άδεια του Θεού. Εφόσον το όνομα και η μνήμη της Παλαιστίνης και η φλόγα του αγώνα τους παραμείνουν ζωντανά Δεν υπάρχει περίπτωση να ενισχυθούν τα θεμέλια του κατοχικού καθεστώτος.

Η σημερινή Intifada που έχει ξεκινήσει για τρίτη φορά σε κατειλημμένα εδάφη είναι πιο καταπιεσμένη από τις άλλες δυο Intifada αλλά ακόμα κινείται προς τα εμπρός σε ένα φωτεινό και ελπιδοφόρο δρόμο. Με τη δύναμη του Θεού θα δείτε ότι αυτή η Intifada θα ξεκινήσει ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία του αγώνα και θα προκαλέσει μια ακόμη ήττα σε αυτό το σφετεριστικό καθεστώς.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΑΟΥΔΑΡΑΒΕΣ

Όσον αφορά το θέμα της Υεμένης, οι Σαουδάραβες ξεκίνησαν μια κακόβουλε ενέργεια σε αυτή την περιοχή. Αυτά που κάνει σήμερα το κράτος της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη είναι ίδια με αυτά που έκαναν οι Σιωνιστές στην Γάζα. Είναι έγκλημα, είναι γενοκτονία. Σκοτώνουν τα παιδιά, καταστρέφουν τα σπίτια. Η άλλη πλευρά της υπόθεσης είναι ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες των Σιωνιστών είναι αρκετές φορές μεγαλύτερες από αυτές των Σαουδαράβων. Μπροστά τους ήταν η Γάζα, η οποία ήταν μια μικρή περιοχή. Τώρα όμως μπροστά τους είναι ένα μεγάλο κράτος, ένα έθνος, μια χώρα με δεκάδες εκατομμύρια πληθυσμό. Σίγουρα η μύτη των Σαουδαράβων θα τρίβεται στο χώμα. Εγώ προειδοποιώ τους Σαουδάραβες. Πάντοτε λέγαμε ότι οι Σαουδάραβες στην Εξωτερική τους πολιτική δείχνουν μια αξιοπρέπεια και μια νηφαλιότητα. Έχασαν όμως αυτή την αξιοπρέπεια και την νηφαλιότητα που είχαν και τώρα η αγριότητα και η αξιοπρέπεια την οποία φαίνεται ότι πάντα υποκρινόταν. Και η Αμερική τους βοηθάει και τους υποστηρίζει, έτσι είναι η φύση της Αμερικής. Τώρα δημιουργούν φιλονικία ότι το Ιράν παρεμβαίνει στην Υεμένη. Εμείς που καθόμαστε εδώ και λέμε δυο λόγια, το χαρακτηρίζουν ως παρέμβαση, τα δικά τους εγκληματικά μαχητικά αεροσκάφη έχουν παραβιάσει τον ουρανό της Υεμένης. Αυτή δεν είναι παρέμβαση; Βρίσκουν και δημιουργούν ανόητες δικαιολογίες ώστε να παρεμβαίνουν σε μια άλλη χώρα. Σίγουρα η μύτη των Σαουδαράβων θα τρίβεται στο χώμα. Εγώ προειδοποιώ τους Σαουδάραβες.



ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ

Σήμερα το σώμα του κόσμου του Ισλάμ είναι πληγωμένο. Σήμερα οι εχθροί του Ισλάμ μπόρεσαν με την κήρυξη πολέμου και με τις διαφορές ανάμεσα στους μουσουλμάνους να τους αποχαυνώσουν. Στην περιοχή της μέσης Ανατολής το σφετεριστικό σιωνιστικό καθεστώς να έχει απόλυτη ασφάλεια, αλλά οι μουσουλμάνοι να σπείρουν διχόνοια μεταξύ τους. Με μεγάλη λύπη πρέπει να δεχτούμε ότι το ισλαμικό ummah και τα ισλαμικά κράτη αποτελούνται από μερικούς που κάνουν ακριβώς αυτά που θέλουν οι ΗΠΑ και οι σιωνιστές. Αναλαμβάνουν τα έξοδα τους. Κάνουν προετοιμασίες, γίνονται τα εργαλεία τους. Για τι πράγμα ; Για να πληγώσουν το σώμα του ισλαμικού ummah. Σε μια τέτοια περίπτωση η ένωση του ισλαμικού κόσμου είναι απολύτως αναγκαία.

Πρέπει να συσπειρωθούμε. Παρόλες τις διαφορές που έχουν οι ισλαμικές χώρες μεταξύ τους που μερικές από αυτές είναι φυσιολογικές και άλλες είναι από την συνωμοσία του εχθρού, ενώ μερικές προκαλούνται από αμέλεια. Αλλά ακόμη το ζήτημα της Παλαιστίνης μπορεί και πρέπει να είναι ο άξονας της αλληλεγγύης όλων τους. Η Παλαιστίνη είναι το πρώτο θέμα του κόσμου του Ισλάμ. Το κλειδί της νίκης των εχθρών είναι το ζήτημα της Παλαιστίνης και το πιο σημαντικό ζήτημα του κόσμου του Ισλάμ σήμερα είναι το ζήτημα της Παλαιστίνης.



ΘΕΟΥ ΘΕΛΟΝΤΟΣ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΑΥΤΗ Η ΜΕΡΑ

Συνάντηση του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης Ayatollah Khamenei με τον υπουργό Awqaf της Συρίας.

Ελπίζω, Θεού θέλοντος, να δείτε και να δούμε όλοι μαζί την ημέρα που εσείς οι Μουσουλμάνοι, θα προσευχηθείτε στην Ιερουσαλήμ (Αλ- Κοντς) !

Υπουργός Awqaf της Συρίας : Με την ηγεσία σας.

Πιστεύουμε ότι θα έρθει αυτή η μέρα. Μπορεί εγώ ο ίδιος ή κάποιοι άλλοι σαν εμένα να μην είμαστε εν ζωή τότε, όμως αναμφίβολα αυτή η μέρα θα έρθει και δεν θα καθυστερήσει πολύ ! Όμως αναμφίβολα αυτή η μέρα θα έρθει και δεν θα καθυστερήσει πολύ ! Πριν από μερικά χρόνια, το σιωνιστικό καθεστώς της γειτονιάς σας, δήλωσε επισήμως ότι η Ιρανική κυβέρνηση θα ανατραπεί στα επόμενα χρόνια.

Εγώ τότε ανταπάντησα πως το σιωνιστικό καθεστώς είναι εκείνο που δεν θα υπάρχει μέσα στα επόμενα 25 χρόνια. Θεού θέλοντος θα έρθει αυτή η μέρα !



ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ

Αυτή η χθεσινή επίθεση που έγινε τα χαράματα στην Συρία είναι ένα έγκλημα. Το λέω ευθέως ότι ο πρόεδρος της Αμερικής, ο πρόεδρος της Γαλλίας και ο πρωθυπουργός της Αγγλίας είναι εγκληματίες και διέπραξαν έγκλημα. Αλλά δεν θα κερδίσουν κάτι, όπως και τα περασμένα χρόνια στο Ιράκ, στη Συρία, στο Αφγανιστάν παρουσιάστηκαν και έκαναν πολλά τέτοια εγκλήματα, αλλά δεν κέρδισαν κάτι. Παραδείγματος χάριν πριν μερικές μέρες ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ξοδέψαμε επτά τρισεκατομμύρια δολάρια στην Μέση Ανατολή αλλά δεν πιάσαμε κάτι. Αλήθεια λέει, δεν κατάφεραν κάτι. Στο εξής να ξέρει η Αμερική όσα χρήματα και να δώσει, όση προσπάθεια και να κάνει, εννοείται πως δεν θα κερδίσει κάτι σε αυτή την περιοχή.



Η ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Να ξέρετε, να είστε σίγουροι ότι θα αλλάξει η κατάσταση αυτή. Να είστε σίγουροι ότι αυτή η καταπιεστική και σκληρή ατμόσφαιρα που παρατηρείτε στον κόσμο το νταϊλίκι, η δυσφήμιση, η κακοήθεια, η αχρειότητα που τα αντιπροσωπεύουν οι αρχηγοί των ΗΠΑ και οι αρχηγοί των σιωνιστών λίγο πολύ και οι υπόλοιποι, χωρίς καμία αμφιβολία αυτό θα αλλάξει, είναι η ελπίδα που έχουμε.

Αγαητοί μου! αγαητοί νέοι!

Να τιμάτε την ελπίδα που έχετε, να διατηρείτε την ελπίδα στην καρδιά σας, την ελπίδα για αλλαγή του προσώπου του σημερινού σκοτεινού κόσμου που είναι υπό την κυριαρχία των μεγάλων δυνάμεων.



ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Να πραγματοποιηθούν εκλογές από όλο τον λαό της Παλαιστίνης, Παλαιστίνιους μουσουλμάνους, χριστιανούς και Εβραίους και για αυτούς που έχουν εξορισθεί από την Παλαιστίνη να κάνουν μια δημοσκόπηση ώστε να καθορίσουν τι πολίτευμα επιθυμούν να κυριαρχεί στην Παλαιστίνη και όλοι να το δεχτούν.

Εύχομαι ο ελεήμονας Θεός, να ανυψώσει την καθαρή ψυχή του μεγάλου Ιμάμ Χομεινί που μας έδειξε αυτόν τον δρόμο και αυτό το στόχο.



ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ!

Παρατηρείται ότι κάποιιοι μέσα στην χώρα όταν ακούν κάτι για διαπραγμάτευση λένε: τι πειράζει να διαπραγματευτούμε;

Η διαπραγμάτευση σημαίνει συναλλαγή δηλαδή να δώσεις κάτι και να παίρνεις κάτι. Αυτό που επιθυμούν να πάρουν σε αυτή την συναλλαγή είναι ακριβώς τα δυνατά σημεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Δεν λένε να διαπραγματευτούμε πάνω στο φυσικό πλούτο ή στον καιρό ή στο περιβάλλον. Λένε ελάτε να διαπραγματευτούμε πάνω στα αμυντικά σας όπλα. Η στρατηγική μας επιρροή στην περιοχή (Μέση Ανατολή) είναι πολύ σημαντική όχι μόνο για εμάς αλλά και για κάθε χώρα. Η στρατηγική και αμυντική επιρροή είναι ένα βασικό στοιχείο κάθε έθνους και κράτους. Και εμείς δόξα το Θεό έχουμε πολύ καλή στρατηγική επιρροή.

Αυτοί είναι θυμωμένοι από αυτό το γεγονός και μας λένε ελάτε να συζητήσουμε πάνω στα θέματα της περιοχής (Μέση Ανατολής). Δηλαδή ελάτε να χάσετε την στρατηγική σας επιρροή. Ούτως ή άλλως το να γίνει διαπραγμάτευση ακόμα και με σωστούς ανθρώπους πάνω σε αυτά τα θέματα είναι λάθος, αυτοί όμως δεν είναι καν σωστοί.

Κανένας πατριώτης και σοφός Ιρανός δεν διαπραγματεύεται πάνω στα δυνατά του σημεία, ειδικά με κάποιον που σκοπεύει να του τα πάρει. Εμείς δεν θα κάνουμε συναλλαγή, είναι σαφές ότι τα χρειαζόμαστε. Η διαπραγμάτευση με την Αμερική είναι δηλητήριο όσο η Αμερική (ΗΠΑ) φέρεται όπως τώρα. Ειδικά, όπως έλεγε ο Ιμάμ Χομεινί, μέχρι να φέρονται σαν άνθρωπος οι ΗΠΑ. Επίσης η διαπραγμάτευση με την νυν κυβέρνηση της Αμερικής είναι διπλάσιο δηλητήριο.



Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ

Εμείς γιατί αντιστεκόμαστε στους αποικιοκράτες; Γιατί ορθώνουμε το ανάστημά μας εναντίον τους; Γιατί δεν θα ενδώσουμε στα σχέδια τους; Η απάντηση είναι απλή.

Υπάρχει μια λανθασμένη αντίληψη που ακόμα και αυτή εγχύεται κατά κάποιον τρόπο εκ μέρους των Αμερικανών και δυστυχώς προωθείται από μερικούς μέσα στην χώρα και είναι οι εξής: «Εάν έρθουμε σε συμβιβασμό με τις ΗΠΑ θα λυθούν τα προβλήματα της χώρας μας». Μπορούμε να απαριθμήσουμε περισσότερους από δέκα λόγους, ώστε να αποδείξουμε πως αυτή η σκέψη είναι λανθασμένη, πως είναι ψέμα αυτό που λένε, είναι δόλωμα. Η υποχώρηση στις πιέσεις των καταπιεστών καταστρέφει τα έθνη και τα κράτη. Πράγματι εμποδίζει την ανάπτυξή τους. Το να ενδώσει κανείς στον άθλιο εχθρό, εκτός από την απώλεια της ταυτότητας, την παρακμή, την ισοπέδωση και τον εξευτελισμό δεν θα έχει κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Το καθεστώς του Παχλαβί ήταν παραδομένο ήταν φορές μάλιστα που ήταν και πολύ δυσαρεστημένοι και στενοχωρημένοι από την τρέχουσα κατάσταση και υπήρχε φόβος. Έδινε το πετρέλαιο, τα χρήματα της χώρας, τους δωροδοκούσε και όμως τον υποτιμούσαν. Το καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας προκειμένου να έρθει σε συμβιβασμό με τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ δε δίστασε να ξοδέψει περισσότερο από το μισό χρηματοοικονομικό του απόθεμα για την ικανοποίηση των επιθυμιών και των επιδιώξεων των ΗΠΑ. Εάν θέλετε να κάνετε κάτι, που θα σταματήσει τις εχθροπραξίες τους, εντάξει λοιπόν βρείτε τον τρόπο, όμως αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος, να κάνουμε πίσω εναντίον τους. Υπάρχουν μερικοί που θεωρούν πως η αντίσταση και η σύγκρουση με τις μεγάλες δυνάμεις έχει κάποιο κόστος, βεβαίως η σύγκρουση έχει κάποιο κόστος όμως και ο συμβιβασμός έχει κάποιο κόστος.

Η σύγκρουση, εάν βασίζεται στην φρόνηση, τη λογική και την αυτοπεποίθηση αρκετές φορές έχει μικρότερο κόστος από τον συμβιβασμό. Κάποτε σε αυτήν τη χώρα οι νέοι μας ανέλαβαν το κόστος της σύγκρουσης με το δικτατορικό καθεστώς και, Δόξα τω Θεώ, η επανάσταση νίκησε και το δικτατορικό καθεστώς καταστράφηκε.



Η ΑΠΕΧΘΕΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Οι λαοί της περιοχής μας μισούν τις ΗΠΑ, γιατί δεν το καταλαβαίνουν αυτό οι Αμερικανοί; Εσείς, οι Αμερικανοί, διαπράξατε εγκλήματα στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Οδηγήσατε στο θάνατο αναρίθμητους ανθρώπους. Τις πρώτες μέρες μετά την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος του Σαντάμ, οι Αμερικανοί μέσω διαφόρων διαβολικών εταιρειών τους (όπως black water κλπ.) Φαίνεται πως σκότωσαν και τρομοκράτησαν περισσότερους από χίλιους Ιρακινούς επιστήμονες. Έκαναν εφόδους σε σπίτια, δε δίστασαν να συλλάβουν τους άνδρες Μπροστά στα μάτια των έντρομων συζύγων και των παιδιών τους, ποδοπατώντας τους. Τέτοια εγκλήματα διαπράξατε εσείς οι Αμερικανοί! Στο Αφγανιστάν βομβαρδίσατε οικογενειακή γαμήλια συγκέντρωση ! Πράξεις που επαναλήφθηκαν δεκάδες φορές. Βομβαρδίσατε τις κηδείες τους. Γι' αυτές τις εγκληματικές σας πράξεις ο λαός του Αφγανιστάν, του Ιράκ, της Συρίας και τόσων άλλων περιοχών σας μισεί. Και αυτό το μίσος θα ξεσπάσει εναντίον σας!



ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

Το σιωνιστικό καθεστώς πράγματι είναι ένα καρκίνωμα στην περιοχή μας που πρέπει να κοπεί και θα κοπεί σύντομα. Είναι σαφές ότι εμείς στις περιπτώσεις της αντιπαράθεσης με το Ισραήλ παρεμβαίναμε και το αποτέλεσμα της παρέμβασης αυτής ήταν η νίκη της Παλαιστίνης και του Λιβάνου ενάντια του Ισραήλ. Από δω και στο εξής, οπουδήποτε στον κόσμο, οποιοδήποτε έθνος και οποιαδήποτε ομάδα και αν αντισταθεί και πολεμήσει το σιωνιστικό καθεστώς θα έχει την αμέριστη υποστήριξη και την συμπαράστασή μας. Πρόκειται για δέσμευση και δεν έχουμε κανένα φόβο να την εκφράσουμε ανοιχτά!



ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ

Το Παλαιστινιακό ζήτημα, δεν είναι ένα θέμα που αφορά απλά μόνο ένα έθνος αλλά σχετίζεται άμεσα με το θέμα της διεθνούς δικτατορικής κυριαρχίας. Συνδέεται άρρηκτα με την κυριαρχία της καταπίεσης. Θεού θέλοντος εσείς οι νέοι σύντομα θα προσευχηθείτε στην Ιερουσαλήμ.



ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Μεταξύ των ανθρωπίνων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει έγκλημα που να ισούται με αυτό το έγκλημα όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τη σοβαρότητα. Σήμερα, ο κόσμος μετράει ένα προς ένα κάθε θύμα του κορωνοϊού σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά κανείς δεν έχει ρωτήσει ποιος είναι υπεύθυνος για τις εκατοντάδες χιλιάδες μαρτύρων, φυλακισμένων και εξαφανίσεων στις χώρες όπου η Αμερική και η Ευρώπη διεξήγαγαν πολέμους. Ποιος είναι υπεύθυνος για όλη την παράνομη αιματοχυσία στο Αφγανιστάν, την Υεμένη, τη Λιβύη, το Ιράκ, τη Συρία και άλλες χώρες. Ποιος είναι ο υπεύθυνος για όλα αυτά τα εγκλήματα και για την κατοχή, την καταστροφή και την καταπίεση στην Παλαιστίνη; Γιατί δεν μετρήθηκε κανένας από τα εκατομμύρια καταπιεσμένων παιδιών, γυναικών και ανδρών στον κόσμο του Ισλάμ; Γιατί κανένας δεν εκφράζει τα συλλυπητήρια του για την μαζική δολοφονία μουσουλμάνων; Γιατί εκατομμύρια Παλαιστίνιοι πρέπει να περάσουν 70 χρόνια μακριά από τα σπίτια τους και στην εξορία? Και γιατί πρέπει να αφαιρεθούν τα Άγια Quds, η πρώτη Qiblah των Μουσουλμάνων; Τα λεγόμενα Ηνωμένα Έθνη δεν εκπληρώνουν την λειτουργία τους και οι λεγόμενες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι νεκρές. Το σύνθημα της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών αποκλείει τις γυναίκες και τα παιδιά της Υεμένης και της Παλαιστίνης. Αυτές είναι οι τρέχουσες συνθήκες των καταπιεστικών δυτικών δυνάμεων και των εξαρτημένων παγκόσμιων οργανισμών. Η ντροπή ορισμένων περιφερειακών κυβερνήσεων που τις ακολουθούν είναι πέρα από τα λόγια. Επομένως, μια περήφανη και ευσεβής μουσουλμανική κοινωνία πρέπει να βασίζεται στον εαυτό της και στις εσωτερικές της δυνάμεις. Πρέπει να σηκώσει το ισχυρό χέρι και να ξεκαθαρίσει τα εμπόδια στηριζόμενη και εμπιστευόμενη τον Θεό.



ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΥΡΑΥΛΩΝ

Η Αμερική εδώ και χρόνια υφίσταται ήττα στη Συρία, στο Ιράκ, στο Λίβανο και στο Αφγανιστάν μέσω των ισχυρών δυνάμεων του άξονα της αντίστασης. Όμως αυτό το χτύπημα ήταν πιο ισχυρό σε σχέση με όσα έχουν υποστεί οι ΗΠΑ έως τώρα. Αυτή η κραυγή της εκδίκησης, που ακούστηκε από το ιρανικό έθνος σε όλη τη χώρα, ουσιαστικά ήταν το αληθινό καύσιμο των πυραύλων που κατέστρεψαν τις αμερικανικές βάσεις. Αυτό δεν ήταν ένα απλό χτύπημα. Ήταν ένα καίριο πλήγμα στην ηγεμονία των ΗΠΑ. Αυτό το χτύπημα δεν θα αντισταθμιστεί με τίποτα. Λένε ότι μας έχουν επιβάλλει νέες κυρώσεις. Εντούτοις τίποτα δεν μπορεί να αποκαταστήσει τη χαμένη αξιοπρέπεια των ΗΠΑ. Αυτά τα γεγονότα αποτελούν τα σημεία καμπής της ιστορίας, δεν είναι απλές ημέρες. Το ότι ένα έθνος έχει αυτήν την δύναμη, αυτήν την ψυχολογία ώστε να ρίξει ένα χαστούκι σε μια αλαζονική δύναμη, όπως οι ΗΠΑ, αυτό στην ουσία δείχνει έμπρακτα την δύναμη του Θεού και επομένως εκείνη η ημέρα είναι μια θειική μέρα!



ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ - αποσπάσματα από την ομιλία του Μάρτυρα Σολεϊμανί

Εάν εμείς δεν είχαμε διεξαγάγει τον αμυντικό πόλεμο (Ιρανό-Ιρακινό πόλεμο 1980-1988), δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να υπερασπισθούμε τα ιερά μέρη των Σιιτών στο Ιράκ και στην Συρία. Επειδή είχαμε την εμπειρία ενός αμυντικού πολέμου, καταφέραμε να υπερασπιστούμε τόσα πολλά από τα Ιερά μέρη, πράξη που είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση μιας νέας ιδεολογίας. Εκείνος ο πόλεμος, και όλοι όσοι έλαβαν μέρος είτε είναι παρόντες είτε μάρτυρες, είναι οι πραγματικοί δάσκαλοι της ιδέας της αντίστασης και στο παρόν και στο μέλλον! Εγώ έχω την εικόνα εκατοντάδων μαρτύρων στη μνήμη μου.. Το μάτι μας έχει καταγράψει αυτά τα γεγονότα και αυτά τα ξεχωριστά άτομα. Και δοξάζω τον Θεό που χάραξε τέτοια άτομα και τέτοια γεγονότα στη μνήμη μου έχοντας την ελπίδα πως δεν θα τα λησμονήσω ποτέ! Ζητώ από τον Θεό, να με κάνει και μένα μάρτυρα, για να πάω στους φίλους μου.. Η μοναδική μου ευχή είναι να φύγω και εγώ!

Αυτός ανέκαθεν είχε αυτό το όνειρο, να γίνει μάρτυρας. Έκλαιγε για το όνειρό του! Είχαν φύγει και πολλοί φίλοι του, τους σκεφτόταν συνεχώς. Αλλά και ο ίδιος επιθυμούσε σφόδρα να αξιωθεί να γίνει μάρτυρας! Ελπίζω ο Θεός να του χαρίσει ευλογία και ευτυχία και η ζωή του να καταλήξει με μαρτυρία. Εμείς έχουμε πολλούς μάρτυρες, ανάμεσα όχι μόνο στους στρατηγούς μας αλλά και στους απλούς ανθρώπους. Όμως, το να δολοφονηθεί κάποιος από τα χέρια των πιο άθλιων ανθρώπων στην γη, δηλαδή των Αμερικανών, και αυτοί να είναι υπερήφανοι για τη δολοφονία του, τον καθιστά ξεχωριστό! Διέπραξε μεγάλους αγώνες σε όλη του τη ζωή, και ο παντοδύναμος Θεός όρισε την μαρτυρία του, μια σπουδαία μαρτυρία. Έφυγαν όλοι οι φίλοι μου, κρίμα που μόνο εγώ έχω απομείνει. Είμαι σαν τα αγκάθια των λουλουδιών που δεν τα θέλει κανείς. Ήρθε ο ηλικιωμένος σοφός και μας έδειξε τον τρόπο φυγής (μαρτυρίας), θυμίζοντάς μου πως αυτός που έχει μείνει πίσω είμαι εγώ! Θα φύγουμε και εμείς όλοι κάποια στιγμή, αυτός που θα απομείνει σε αυτόν τον κόσμο είναι μόνο ο Θεός. Ο Θεός θα μείνει και όλα τα άλλα θα διαλυθούν κάποτε.

Όλοι δημιουργηθήκαμε από τον Θεό και σε εκείνον θα επιστρέψουμε. Κοράνιο / ελ-Μπάκαρα 156



ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΓΟΝΑΤΙΣΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Η Αμερική είχε σχέδια για τη Μέση Ανατολή. Αυτός κατάφερε με τη συνδρομή των λαών της περιοχής ή και μέσω της βοήθειας που προσέφερε στα έθνη της περιοχής να ανατρέψει όλα τα βρώμικα σχέδια των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή! Το σχέδιο των Αμερικανών ήταν να ξεχαστεί το Παλαιστινιακό. Να αποδυναμώνουν τους Παλαιστίνιους, ώστε να μην τολμούν να αντισταθούν. Εμείς επιδιώξαμε και καταφέραμε να βοηθήσουμε και να ενδυναμώσουμε τους Παλαιστίνιους αδελφούς μας στην Γάζα και αλλού. Αυτός ο άντρας στην πραγματικότητα γέμισε τα χέρια των Παλαιστινίων. Οι προσπάθειες του είχαν ως αποτέλεσμα μια μικρή περιοχή, η Γάζα, να αντισταθεί εναντίον του σιωνιστικού καθεστώτος με τους ισχυρούς συμμάχους. Χρειάστηκαν 48 ώρες ενόπλων συγκρούσεων για να κάνουν εκεχειρία. Αυτές οι πράξεις στη ουσία πραγματοποιήθηκαν χάρη στις ενέργειες του Σολειμανί. Επιδίωξαν ακόμα και τον αφανισμό του Ιράκ, όμως η Ισλαμική Δημοκρατία δεν τους το επέτρεψε! Αυτό στην ουσία τους προξενεί οργή, το ότι αναβλήθηκαν τα σχέδιά τους. «Ήθελαν να καταστρέψουν ολοσχερώς το Ιράκ.

Οι Αμερικανοί επιθυμούν το Ιράκ να καταστεί μια χώρα όπως το Ιράν την περίοδο της δικτατορίας ή όπως η σημερινή Σαουδική Αραβία. Να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν με τον τρόπο που θέλουν τα κοιτάσματα πετρελαίου. Όπως ακριβώς χαρακτήρισε η Αμερική τους Σαουδάραβες, «μια αγελάδα που την αρμέγουν». Οι πραγματικοί και θαρραλέοι άντρες του Ιράκ, μικροί και μεγάλοι, ακόμη και οι ιερείς του Ιράκ αντιστάθηκαν και ο Σολειμανί (είθε η ειρήνη και το έλεος του Θεού μαζί του) τους βοήθησε ως ένας ενεργός σύμβουλος, ως ένας μεγάλος υποστηρικτής. Κάτι παρόμοιο ισχύει και για την Συρία.

Στον Λίβανο, οι Αμερικανοί επιθυμούν να αφανίσουν τη δύναμη που αγωνίζεται για την ανεξαρτησία του Λιβάνου, δηλαδή τη Χεζμπολάχ. Για να βρίσκεται ο Λίβανος άοπλος ενάντια στο Ισραήλ, ώστε αυτοί να κατακτήσουν τα εδάφη ως την Βηρυτό. Η Χεζμπολάχ, δόξα τω Θεώ, μέρα με τη μέρα γίνεται όλο και πιο ισχυρή παίζοντας σημαντικό ρόλο στον Λίβανο χάρη στις άοκνες προσπάθειες του αγαπημένου μας Σολειμανί, που θα μείνει αλησμόνητος!



Ο ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΣ

Ο μάρτυρας Σολειμανί υπήρξε θαρραλέος. Όχι μόνο στα πρόσφατα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, αλλά και κατά τη διάρκεια του Ιρανό- Ιρακινού πολέμου, όταν είχε την ηγεσία της 41ης μεραρχίας Θαραλλάχ, έτσι ήταν. Ήταν και πολύ συνετός. Είχα πει πολλές φορές στα στελέχη της χώρας που ασχολούνται με την πολιτική να τον έχουν ως παράδειγμα! Ακόμη και στον τομέα της πολιτικής ήταν και θαρραλέος και συνετός. Τα λόγια του ήταν αποτελεσματικά, έπειθε τον άνθρωπο. Το πιο σημαντικό στοιχείο του χαρακτήρα του ήταν η ευσέβεια του. Το θάρρος και η σύνεση, που διέθετε, πάντα ήταν στην υπηρεσία του Θεού! Ήταν και ένας έμπειρος στρατηγός στην αρένα του πολέμου εντούτοις ποτέ δεν παραμέλησε τα θρησκευτικά του καθήκοντα! Είναι μερικοί που κατά την διάρκεια του πολέμου ξεχνούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, ισχυριζόμενοι πως δεν είναι ώρα για τέτοια θέματα. Αυτός όμως τηρούσε αυστηρά τους κανόνες. Όταν δεν ήταν αναγκαίο, δεν χρησιμοποιούσε όπλο. Στα εσωτερικά ζητήματα δεν πίστευε στα κομματικά. Και όμως ήταν πάντα στον δρόμο της επανάστασης! Το να είναι επαναστάτης, στον δρόμο της επανάστασης, ήταν γι' αυτόν το πιο ουσιαστικό σημείο της ταυτότητάς του. Ήταν πάντα στην ροή της επανάστασης. Το να είναι επαναστάτης, αυτή ήταν η κόκκινη του γραμμή!



ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

Μην δείτε τη δύναμη Quds απλά ως μια γραφειοκρατική οργάνωση, αλλά ως μια ανθρωπιστική με ουσιαστικούς και ανθρωπιστικούς στόχους.

Η δύναμη Quds είναι μια οργάνωση που με μεγάλη ανεκτικότητα κοιτάει τους πάντες παντού. Είναι οι πολεμιστές χωρίς σύνορα. Οπουδήποτε χρειαστεί, θα παρευρεθούν και θα αγωνιστούν για τη διατήρηση της αξιοπρέπειας των καταπιεσμένων λαών. Βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να υπερασπισθούν τις ιερές αξίες και τους ιερούς τόπους. Έτσι πρέπει να κοιτάξουμε τη δύναμη Quds.

Αυτοί οι άνθρωποι δεν προσφέρουν μόνο ειρήνη και ελευθερία, στα καταπιεσμένα έθνη της περιοχής, διασφαλίζουν και την ηρεμία της χώρας μας κρατώντας μακριά, την τρομοκρατία, την καταστροφή και τον πόλεμο. Ένα μεγάλο μέρος της σημερινής ασφάλειας της αγαπημένης μας χώρας οφείλεται στην συνεχή δουλειά αυτών των πιστών νέων, οι οποίοι ήταν υπό την ηγεσία του αγαπημένου μας στρατηγού (Soleimani).

Ναι είναι πρωτόποροι στο να βοηθήσουν τη Γάζα, τη Παλαιστίνη και τις άλλες χώρες της περιοχής, όμως και στην ίδια μας την χώρα προσφέρουν ασφάλεια.

Αυτός ο εχθρός, που είχε εξοπλιστεί με την βοήθεια των Αμερικανών, δεν έχει μόνο σχέδια για την Συρία και το Ιράκ, αλλά και εν τέλει για το αγαπημένο Ιράν.

Δημιούργησαν το ISIS όχι μόνο για να προβεί σε εγκλήματα και καταστροφές εκεί, ο βασικός τους στόχος ήταν το Ιράν. Ήθελαν κατά αυτόν τον τρόπο, να καταστήσουν ανασφαλείς τις οικογένειες, τα σύνορα και τη χώρα μας. Τους εμποδίσαμε μέσω των πιστών και αγαπημένων Ιρανών νέων και την αλησμόνητη προσπάθεια τους.



Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ο όρος «Θεϊκή μέρα» δηλώνει την ημέρα εκείνη που αποκαλύπτεται στον άνθρωπο το χέρι της θεϊκής δύναμης πάνω στα γεγονότα. Μια τέτοια μέρα ήταν και εκείνη κατά την οποία δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι στο Ιράν και εκατοντάδες χιλιάδες στο Ιράκ και σε άλλες χώρες τιμώντας τον ηγέτη της δύναμης Κόντς, βγήκαν στους δρόμους και πήραν μέρος στην μεγαλύτερη κηδεία που συνέβη ποτέ.

Είναι αυτή μια «Θεϊκή μέρα. 41 χρόνια μετά την νίκη της ισλαμικής επανάστασης, ποιο χέρι οδήγησε αυτό το αναρίθμητο πλήθος στους δρόμους;

Όσοι αδυνατούν να δουν το χέρι της δύναμης του Θεού σε τέτοια γεγονότα και προβαίνουν σε κοσμικές αναλύσεις σφάλλουν. Πρέπει να δούμε το χέρι της δύναμης του Θεού.

Αυτά ακριβώς τα γεγονότα φανερώνουν στην πράξη και την πνευματικότητα του έθνους μας. Η παρουσία του λαού στους δρόμους τη μέρα εκείνη ήταν δηλωτική και της αγάπης και της αφοσίωσης και της αντίστασης. Και της συμφωνίας του έθνους μας με την ιδεολογία και το δρόμο που χάραξε ο Ιμάμ Χομείνι. Η αυτοκρατορία των ΜΜΕ που ελέγχονται από τους σιωνιστές σε ολόκληρο τον κόσμο προσπάθησαν με κάθε μέσο να χαρακτηρίσουν τον αγαπημένο μας στρατηγό ως τρομοκράτη. Ο Παντοδύναμος Θεός όμως άλλαξε την κατάσταση 180 μοίρες. Όχι μόνο στο Ιράν αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Οι άνθρωποι έστειλαν τον χαιρετισμό τους στην ανυψωμένη ψυχή του αγαπημένου μας στρατηγού και έκαψαν τις σημαίες των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος. Άραγε δεν φαίνεται ξεκάθαρα το χέρι του Θεού σε αυτά τα γεγονότα;

Άραγε αυτά τα γεγονότα δεν εκφράζουν την ρήση του προφήτη Μωυσή στον λαό όταν έλεγε: «Είναι μαζί μου ο Κύριος μου και με καθοδηγεί». Ο Ιρανικός λαός δεν μπορεί παρά να αισθάνεται ότι ο Θεός πάλι εκφράζει την θέλησή του : «μην φοβάστε, είναι μαζί σας ο Θεός». Ο Θεός εμφανίζει τα χέρια Του σε αυτήν τη χώρα και όλα αυτά γεγονότα δείχνουν αναπόφευκτα τη θέληση του Θεού. Να κινηθεί το έθνος μας σε αυτόν τον δρόμο και να νικήσει.



ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ

Ο Μάρτυρας Σολεϊμανί και με τον βίο του και με την μαρτυρία του κατάφερε αποφασιστικό πλήγμα στο αλαζονικό σύστημα. Το πλήθος του κόσμου που συνέρρεε στην κηδεία του και αργότερα στην νεκρώσιμη τελετή του στο Ιράν καθιστά το γεγονός ανεξίτηλο στη μνήμη των ανθρώπων. Αυτά τα γεγονότα έπληξαν ανεπανόρθωτα τους στρατηγούς του αλαζονικού συστήματος. Αυτό που συνέβη στην κηδεία του Σολεϊμανί, ήταν το πρώτο σκληρό χαστούκι στο πρόσωπο των ΗΠΑ. Αυτή η λαϊκή κινητοποίηση υπήρξε ουσιαστικά το σημαντικότερο έως τότε χαστούκι στο πρόσωπο των ΗΠΑ. Ύστερα, τα αδέρφια μας έριξαν ένα ακόμη χαστούκι, την επίθεση στην αμερικανική βάση. Ωστόσο το πιο δυνατό χαστούκι επήλθε λόγω της υπεροχής των δικών μας λογισμικών συστημάτων που απέδειξε την σαθρή ηγεμονία του αλαζονικού συστήματος. Και πρέπει να τονιστεί πως τα παραπάνω δεν αποτελούν μέρος της εκδίκησης που θα πάρουμε από τον δολοφόνο. Ο δολοφόνος και ο εντολέας της δολοφονίας θα τιμωρηθούν. Όλα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως αφορούν όλο το αλαζονικό σύστημα. Παρόλο που όπως είπε ένας αγαπημένος -Νασράλλαχ- «το παπούτσι των ποδιών του Σολεϊμανί αξίζει περισσότερο από το κεφάλι του δολοφόνου του», εντούτοις αφού έκαναν αυτό το λάθος θα τους εκδικηθούμε, και τον ίδιο τον δολοφόνο και τους εντολείς. Να ξέρουν ότι την κατάλληλη στιγμή χωρίς να βιαστούμε θα πάρουμε την εκδίκησή μας!



Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ

Κατά την συνάντηση του ανώτατου ηγέτη με τον εκπρόσωπο του κινήματος Ανσαρολλάχ της Υεμένης. Στην διάρκεια της συνάντησης δόθηκε η επιστολή του κ. Μπαντροτίν, ηγέτη του κινήματος, στον Ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Ο Αγιατολάχ Χαμενεί σε αυτήν τη συνάντηση εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τον λαό της Υεμένης, πρόβλεψε ότι αναμφίβολα η νίκη ανήκει στον λαό της Υεμένης που θα οδηγήσει την χώρα σε αναπτυξιακή πορεία. Ο Ανώτατος ηγέτης αναγνώρισε τον στόχο της Σαουδικής Αραβίας και των Εμιράτων αναφορικά με τη διαίρεση της Υεμένης, και δήλωσε πως καθοριστικό στοιχείο για την διατήρηση της ακεραιότητας της χώρας είναι ένας κύκλος συζητήσεων με τη συμμετοχή μόνο των πολιτών της Υεμένης χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις. Στο τέλος, απηύθυνε χαιρετισμούς στον αγαπημένο και μουτζαχίντ αδερφό, τον ηγέτη του κινήματος και τον μεγάλο, πιστό και ανθεκτικό λαό της Υεμένης. Ο εκπρόσωπος του Ανσαρολλάχ αρχικά, μετέφερε τους θερμούς χαιρετισμούς του Ηγέτη του κινήματος και όλων των Υεμένων μουτζαχίντ στον Αγιατολάχ Χαμενεί και δήλωσε:

«Γνωρίζουμε ότι η ηγεσία σας είναι η συνέχεια της ηγεσίας του Ιμάμ Αλί και του προφήτη Μοχαμεντ και πως οι επαναστατικές αποφάσεις που παίρνετε για την υποστήριξη του λαού της Υεμένης είναι στην ίδια κατεύθυνση με αυτές του Ιμάμ Χομείνι.» Ο εκπρόσωπος του Ανσαρολλάχ εν συνεχεία πήρε το λόγο τονίζοντας πως η θέση του ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας για την υποστήριξη των καταπιεσμένων του κόσμου και ειδικά του λαού της Υεμένης, συνάδει με τα πιστεύω και την θρησκεία. Αναφέρθηκε στον λαό της Υεμένης που με άδεια χέρια αλλά με μεγάλη πίστη αντιστάθηκε σθεναρά στην άσκηση βίας ενάντια στα δεκαεπτά κράτη. Και υποσχέθηκε πως ο λαός της Υεμένης σαν ένα σώμα θα συνεχίσει τον αγώνα μέχρι να νικήσει τους εχθρούς του.



Η ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Η βασική μου συμβουλή είναι να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα και να οργανώσουμε καλύτερα τις οργανώσεις τζιχάντ το έργο και τη συνεργασία τους και να επεκτείνουμε τις αρένες του Τζιχάντ μέσα στα Παλαιστινιακά εδάφη. Μια μέρα καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι Παλαιστίνιοι μαχητές είχαν ευσέβεια, υπερηφάνεια και θάρρος και το μόνο τους πρόβλημα ήταν ότι δεν είχαν όπλα στα χέρια τους. Με θεϊκή καθοδήγηση και βοήθεια, κάναμε σχέδια και το αποτέλεσμα ήταν ότι η ισορροπία της δύναμης μετατράπηκε στην Παλαιστίνη, και σήμερα η Γάζα μπορεί να αντέξει ενάντια στην επιθετικότητα του σιωνιστικού εχθρού και να νικήσει. Δεν μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με έναν άγριο εχθρό αν δεν είναι δυνατός και δεν βρίσκεται σε θέση εξουσίας. Ο κόσμος δεν έχει ξεχάσει και δεν θα ξεχάσει την ημέρα που ο Σιωνιστικός στρατός παραβίασε τα σύνορα του Λιβάνου και βάδισε μέχρι την Βηρυτό. Δεν έχει ξεχάσει και δεν θα ξεχάσει την ημέρα που ο ίδιος στρατός που χτυπήθηκε από τη Χεζμπολάχ δεν είχε άλλη επιλογή από το να υποχωρήσει από τα σύνορα του Λιβάνου και να ικετεύσει ανακωχή μετά από σοβαρές απώλειες και παραδέχτηκε την ήττα του. Το σιωνιστικό καθεστώς είναι μια τελική, θανατηφόρα, καρκινική ανάπτυξη και μια καθαρή απώλεια για αυτήν την περιοχή. Και αναμφίβολα θα ξεριζωθούν και θα καταστραφούν. Σήμερα ο κορωναιός είναι μια πραγματικότητα και όμως όλοι οι σοφοί σκέφτονται συμφωνούν ότι είναι απαραίτητο να τον καταπολεμήσουμε. Αναμφίβολα, ο μακροχρόνιος ιός του Σιωνισμού δεν θα διαρκέσει πολύ περισσότερο. Θα εξαφανισθεί και θα ξεριζωθεί χάρη στην αποφασιστικότητα, την πίστη της ευσέβειας και την υπερηφάνεια των νέων.



ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ



Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Το έθνος μας με την ανάπτυξη του απέδειξε ότι με το να μην ζει στην σκιά των Ηνωμένων Πολιτειών δεν σημαίνει οπισθοδρομικότητα. Οι Μεγάλες δυνάμεις του κόσμου, οι αποικιοκράτες, την ημέρα που είχαν άμεση αποικιοκρατία και σήμερα οι ΗΠΑ θέλουν να αποδείξουν στα έθνη του κόσμου ότι «εάν θέλετε να έχετε μια καλή ζωή και να αναπτυχθείτε πρέπει να είστε κάτω από την σκιά μας» . Ο Ιρανικός λαός απόδειξε ότι αυτό είναι ψέμα. Για ένα έθνος η ανεξαρτησία από τις μεγάλες δυνάμεις είναι ευκαιρία, δεν είναι απειλή. Και δόξα τω Θεω ο ιρανικός λαός με την δύναμη, το θάρρος και με την οξύνοια του έχει κερδίσει αυτή την ευκαιρία.



ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΡΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εμείς πρέπει να είμαστε φανατικοί με την εθνική μας οικονομία. Η κατανάλωση ξένων προϊόντων είναι ένα από τα ελαττώματά μας. Εμείς πρέπει να είμαστε φανατικοί με τα δικά μας προϊόντα και την εθνική μας οικονομία.



ΕΥΚΑΙΡΙΑ!

Ο εχθρός ψάχνει μια ευκαιρία, περιμένει να βρει μια ρωγμή ώστε να εισέλθει από αυτή τη ρωγμή. Παρατηρήστε τα πρόσφατα γεγονότα. Όσοι έρχονται αντιμέτωποι με την Ισλαμική Δημοκρατία. Αυτός που έχει χρήμα, αυτός που έχει πολιτική, αυτός που διαθέτει όπλα, αυτός που παρέχει υπηρεσίες πληροφοριών συνεργάζονται χέρι χέρι με σκοπό να δημιουργήσουν προβλήματα στην Ισλαμική Δημοκρατία. Ο ιρανικός λαός πρέπει να γνωρίζει ότι η φουρτουνιασμένη θάλασσα της περιοχής και γενικά του κόσμου έχει φθάσει σήμερα και στην Ευρώπη δείτε τι συμβαίνει στην Γαλλία. Και οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μπλεχτεί σε αυτή την φουρτούνα. Σε αυτή την κρίσιμη και φρικτή κατάσταση που όλος ο κόσμος ειδικά η περιοχή μας έχει μπλεχτεί, ο ιρανικός λαός με την ευλογία του Ισλάμ είναι υπό την σκιά του ελεήμονα Θεού. Διατηρήστε αυτή την διορατικότητα, διατηρήστε αυτή την μέθοδο, συνεχίστε αυτόν τον δρόμο με πολύ δύναμη. Θεού θέλοντος η νίκη ανήκει στον ιρανικό λαό.



ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ;

Η αντιμετώπιση μας με τα ζητήματα και τους εχθρούς μας πρέπει: Πρώτον να είναι γενναία όχι άνανδρη. Δεύτερον να είναι ελπιδοφόρα όχι απογοητευτική . Τρίτον να είναι με σοφία και φρόνηση όχι με συγκίνηση και πάθος. Να είναι έξυπνη όχι από αμέλεια. Εάν κινηθείτε κατ' αυτόν τον τρόπο να ξέρετε ότι ο Ιρανικός λαός στην αντιμετώπιση όλων των μεγάλων δυνάμεων θα νικήσει και θα καταφέρει να προχωρήσει.



ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ Η ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Οι νέοι μας σήμερα έχουν περισσότερο κίνητρο, διορατικότητα και ετοιμότητα από την εποχή που ήμασταν εμείς νέοι και περάσαμε τα νιάτα μας στον αγώνα και σε τέτοιες καταστάσεις. Για αυτό το λόγο συνήθως στις ομιλίες μου απευθύνομαι στους νέους και στις νέες. Οι νέοι μας σήμερα είναι έτοιμοι. Οι νέοι μας είναι έτοιμοι για κάθε πράξη σε διάφορους τομείς. Αυτός ο αγώνας και η θυσία του ιρανικού λαού δεν σημαίνει ότι πρέπει να κρατάμε όπλα. Όχι, εμείς δεν έχουμε στόχο να πολεμήσουμε με κανέναν μέχρι να μας κάνουν επίθεση, δεν ξεκινάμε ποτέ τον πόλεμο. Όμως σε άλλους τομείς όπως επιστήμη, ηθική και τρόπο ζωής αναπτυσσόμαστε και εξελισσόμαστε. Το κίνητρο των νέων μας σήμερα είναι πολύ καλό, προχωράμε μπροστά βήμα βήμα. Στον τομέα των οικονομικών ζητημάτων πρέπει να είναι όλοι ενεργοί ειδικά οι νέοι. Στον τομέα των πολιτιστικών ζητημάτων όλοι πρέπει να είναι ενεργοί ειδικά οι νέοι. Στον τομέα των πολιτικών κινήσεων όλοι πρέπει να είναι ενεργοί ειδικά οι νέοι. Και το Ιράν του αύριο ανήκει στους πιστούς και τους νέους με πολύ κίνητρο και ελπίδα, που μπορούν με αμετάκλητη απόφαση, με την δύναμη της νεότητας, με λαμπερή και ανοιχτή σκέψη. Με συνεχόμενες καινοτόμες πράξεις να φτάσουν την χώρα μας Θεού θέλοντος στην κορύφωση της προόδου.



ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΑΣ

Μια επιστημονική έρευνα έχει διεξαχθεί από την Παγκόσμια Τράπεζα σύμφωνα με την οποία το Ιράν αποτελεί μια δεξαμενή δυνατοτήτων από ανθρώπινο δυναμικό και φυσικό πλούτο. «Το να επιδιορθώσεις το παλιό σου ρούχο είναι προτιμότερο από το να ζητήσεις από άλλον δανεικά ρούχα». Δεν πρέπει το βλέμμα μας να είναι στραμμένο προς το εξωτερικό. Τα στελέχη της χώρας ας ενδυναμώσουν τις σχέσεις μας με τα άλλα κράτη αλλά το βλέμμα και η προσοχή τους πρέπει να στραφεί στις εσωτερικές δυνατότητες της χώρας μας. Τα πρόσφατα γεγονότα με τον νέο ιό μας κατέστησαν σαφές ότι δεν πρέπει να περιμένουμε εξωτερική βοήθεια αλλά είναι σημαντικό να βασιστούμε στις δικές μας δυνάμεις! Και στις κρίσεις πρέπει να ξέρουμε ότι εμείς οι ίδιοι οφείλουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Και να μην περιμένουμε ξένη βοήθεια, γιατί έγινε γνωστό πιά πως κανένας δεν μας βοηθάει ακόμα και σε ζητήματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η θεραπεία ή η διάσωση της ανθρώπινης ζωής.

Πολλά μπορεί να λέγονται αλλά στην πράξη κανένας -ξένο κράτος- δεν θα κάνει ούτε ένα βήμα προς όφελός μας. Όταν ο λαός μας δει ότι εμείς τα στελέχη της χώρας επιμένουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα της χώρας βασισμένοι στις εσωτερικές μας δυνατότητες - τότε - ακόμη και εάν συναντήσουμε κάποιο εμπόδιο ή δυσκολία θα το αντέξουν και θα σταθούν δίπλα μας. Δεν πρέπει να βασιστούμε στο εξωτερικό!



Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Είτε το γνωρίζει ο λαός μας είτε όχι, εμένα μου αρέσουν όλοι ανεξαιρέτως οι ομοεθνείς μας. Αγαπώ τους πάντες. Προσεύχομαι για όλους. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν πολύ στην προσευχή. Δεν διακρίνω ποτέ τους ανθρώπους σε διάφορες κατηγορίες, η προσευχή μου περιλαμβάνει τους πάντες. Βέβαια, είναι δυνατόν για κάποιον να κάνω μια ιδιαίτερη μνεία, και να προσευχηθώ γι' αυτόν με όλο μου το είναι, όμως γενικώς όλοι -Ιρανοί και μη Ιρανοί- έχουν μια θέση στην προσευχή μου. Μια προσευχή για την καθοδήγηση, την ευτυχία, την επιτυχία και την υγεία τους. Κοιτάζετε, όπως αναφέρατε και εσείς, θέλετε να έχετε μια σφαιρική εικόνα πάνω στα θέματα. Κατά την ταπεινή μου άποψη αυτή είναι η σφαιρική εικόνα. Δείτε λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος που ζούμε είναι ένας κόσμος γεμάτος κακία και διαφθορά. Ο σημερινός κόσμος είναι ο κόσμος της πείνας, των διακρίσεων, της κοινωνικής αδικίας, της καταπίεσης των λαών από διεφθαρμένους ηγέτες, όπως ο Τράμπ. Σήμερα ο κόσμος είναι ο κόσμος της αδιαμφισβήτητης κυριαρχίας του καπιταλισμού. Αυτός είναι ο σημερινός κόσμος λοιπόν. Και δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Αμερική σε αυτό το θέμα. Ακόμα και οι χώρες οι οποίες δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τις μεγάλες δυνάμεις κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση και με τον τρόπο αυτό στηρίζουν το υπάρχον σύστημα. Απέναντι σε έναν τέτοιο κακό και διεφθαρμένο κόσμο, ένας λαός και μια κυβέρνηση σήκωσε κεφάλι και αυτή είναι η κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Επανάστασης. Αυτά τα συνθήματα που λέτε εσείς υπάρχουν μέσα στην βάση της κυβέρνησης αυτής. Ναι, μερικές φορές διαπράττονται παραβιάσεις. Όπως ακριβώς συνέβαιναν και την εποχή του προφήτη του Ισλάμ ή και του Ιμάμ Αλί. Υπάρχουν κάποια ελαττώματα ή και αποκλίσεις, αλλά αυτό δεν επηρεάζει καθόλου το όλο σύστημα. Η Ισλαμική Δημοκρατία είναι ένα σύστημα βασισμένο στην διαμαρτυρία. Διαμαρτυρία εναντίον του συστήματος που κυριαρχεί στον κόσμο σήμερα. Διαμαρτυρία με άλλα λόγια εναντίον της αδικίας, της καταπίεσης, της διαφθοράς κλπ. Μπορεί σε σχέση με αυτά που θέλει να επιτύχει στην πράξη ή και στην πορεία να λαμβάνει λάθος αποφάσεις και να κινείται κάποιες φορές λανθασμένα, αυτό είναι αλήθεια.



Η ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ

Εσύ, ο νέος, έχεις τη δυνατότητα να ανήκεις στην ελίτ και μπορείς να σταθείς, όπως σήμερα εδώ, να πεις ευθέως τις παρατηρήσεις σου και Θεού θέλοντος οι αρμόδιοι θα δώσουν προσοχή σε αυτά που αναφέρεις. Το ότι φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο, να ξέρετε πως είναι σπουδαία κατάκτηση και να το τιμάτε. Η απογοήτευση είναι δηλητήριο και καμία δικαιολογία δεν υπάρχει για απογοήτευση και διαφυγή από τα προβλήματα!



ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Στο όνομα του Θεού, του Ευεργέτη, του Ελεήμων

«Προς τη νεολαία της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής»

Τα πρόσφατα γεγονότα στη Γαλλία και κάποια παρόμοια σε ορισμένες άλλες Δυτικές χώρες Με έχουν πείσει να σας μιλήσω απευθείας γι' αυτά. Απευθύνομαι σε σάς, (την νεολαία), όχι επειδή παραβλέπω τους γονείς σας, αλλά περισσότερο επειδή το μέλλον των εθνών και των χωρών σας θα είναι στα χέρια σας. Και επίσης γιατί θεωρώ ότι η αίσθηση της αναζήτησης της αλήθειας είναι πιο έντονη και επιμελώς και επιμελώς τοποθετημένη στις καρδιές σας. Δεν απευθύνομαι ούτε στους πολιτικούς σας με αυτό το γράμμα γιατί πιστεύω ότι έχουν συνειδητά διαχωρίσει την διαδρομή της πολιτικής από την πορεία της δικαιοσύνης και της αλήθειας. Θα ήθελα να σας μιλήσω για το Ισλάμ, ιδιαίτερα για την εικόνα που παρουσιάζεται σε εσάς ως το Ισλάμ. Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει κατά την διάρκεια των τελευταίων δυο δεκαετιών, σχεδόν από την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, για να τοποθετηθεί αυτή η μεγάλη Θρησκεία στη θέση ενός τρομακτικού εχθρού. Η πρόκληση ενός αισθήματος τρόμου και μίσους και η εκμετάλλευσή του, δυστυχώς έχει μια μακρά ιστορία στην πολιτική ιστορία της Δύσης. Εδώ, δεν θέλω να ασχοληθώ με τις διάφορες φοβίες με τις οποίες οι Δυτικές χώρες έχουν μέχρι στιγμής γαλουχηθεί.



Μια γρήγορη ανασκόπηση των πρόσφατων κριτικών μελετών της ιστορίας θα σας εξοικειώσει με το γεγονός ότι η ανειλικρινής και υποκριτική αντιμετώπιση των Δυτικών κυβερνήσεων προς τα άλλα έθνη και πολιτισμούς έχει επικριθεί στις νέες ιστοριογραφίες Ο ιστορίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης προκαλούν ντροπή για την δουλεία, αμηχανία για την εποχή της αποικιοκρατίας και θλίψη για την καταπίεση των έγχρωμων και μη χριστιανών. Οι Έρευνήτες και οι ιστορικοί σας είναι βαθιά ντροπιασμένοι για τις αιματοχυσίες που έχουν καταγραφεί στο όνομα της θρησκείας μεταξύ των καθολικών και των προτεσταντών ή στο όνομα της ιθαγένειας και της εθνότητας κατά τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η προσέγγιση είναι αξιοθαύμαστη. Με την αναφορά μου σε μια πτυχή αυτού του μακρού καταλόγου δεν θέλω να κατακρίνω την ιστορία. Μάλλον θα ήθελα να ρωτήσετε τους διανοούμενους σας ως προς το γιατί η δημόσια συνείδηση στη Δύση ξυπνά και λογικεύεται μετά από καθυστέρηση αρκετών δεκαετιών και αιώνων. Γιατί θα πρέπει η αναθεώρηση της συλλογικής συνείδησης να ισχύει για το μακρινό παρελθόν και όχι για τα σημερινά προβλήματα. Γιατί είναι ότι γίνονται προσπάθειες για να εμποδίσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με ένα σημαντικό θέμα όπως είναι η αντιμετώπιση του ισλαμικού πολιτισμού και της σκέψης. Γνωρίζετε καλά ότι η ταπείνωση και η εξάπλωση του μίσους και η ψευδαισθηση του φόβου για τον «άλλο» ήταν η κοινή βάση όλων αυτών των καταπιεστικών κερδοσκοπών Τώρα θα ήθελα να ρωτήσετε τον εαυτό σας γιατί η παλιά πολιτικής της εξάπλωσης της «φοβίας» και του μίσος έχει στόχο το Ισλάμ και τους Μουσουλμάνους με μια πρωτοφανή ένταση. Γιατί η δομή της εξουσίας στον κόσμο θέλει την ισλαμική σκέψη να περιθωριοποιηθεί και να παραμείνει σε λανθάνουσα. Ποιες ιδέες και αξίες του Ισλάμ διαταράσσουν τα προγράμματα των υπερδυνάμεων και ποια συμφέροντα διαφυλάσσονται στην σκιά της στρέβλωσης της εικόνας του Ισλάμ. Ως εκ τούτου, το πρώτο μου αίτημα είναι: Μελέτη και έρευνα για τα κίνητρα πίσω από την εκτεταμένη αμαύρωση της εικόνας του Ισλάμ. Το δεύτερο αίτημά μου είναι ότι σε αντίδραση της πλημμυρίδας προκαταλήψεων και των Εκστρατειών παραπληροφόρησης, να προσπαθήσετε να κερδίσετε μια άμεση και από πρώτο χέρι γνώση αυτής της θρησκείας. Η σωστή λογική απαιτεί να κατανοήσετε τη φύση και τη ουσία αυτού για το οποίο σας φοβίζονται και θέλουν να σας κρατήσουν μακριά του. Δεν επιμένω στο να αποδεχτείτε το ανάγνωσμά μου ή οποιαδήποτε άλλο ανάγνωσμα του Ισλάμ. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής: Μην αφήνετε αυτή την δυναμική και αποτελεσματική πραγματικότητα της σημερινής εποχής να συστήνεται σε εσάς μέσω δυσαρρεσκειών και προκαταλήψεων.



Μην τους αφήνετε να σας συστήνουν υποκριτικά τους δικούς τους στρατολογημένους τρομοκράτες ως εκπροσώπους του Ισλάμ. Λάβετε γνώση του Ισλάμ από τις βασικές και πρωτότυπες πηγές του. Αποκτήστε πληροφορίες σχετικά με το Ισλάμ, μέσω του Κορανίου και της ζωής του μεγάλου Προφήτη του. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε διαβάσει απευθείας το Κοράνι των Μουσουλμάνων; Έχετε μελετήσει τις διδασκαλίες του Προφήτη του Ισλάμ και τα ανθρώπινα, ηθικά δόγματά του ; Έχετε ποτέ λάβει το μήνυμα του Ισλάμ από οποιαδήποτε πηγή, εκτός από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης; Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πως και βάσει ποιων αξιών έχει το Ισλάμ εγκαθιδρύσει το μεγαλύτερο επιστημονικό και πνευματικό πολιτισμό του κόσμου και έχει αναθρέψει τους πιο διακεκριμένους επιστήμονες και διανοούμενους κατά την διάρκεια τόσων αιώνων; Θα ήθελα να μην επιτρέψετε στις υποτιμητικά και προσβλητικά κατασκευασμένες εικόνες να δημιουργήσουν ένα συναισθηματικό χάσμα ανάμεσα σε εσάς και την πραγματικότητα, αφαιρώντας σας την δυνατότητα της αμερόληπτης κρίσης. Σήμερα, τα μέσα επικοινωνίας έχουν αφαιρέσει τα γεωγραφικά σύνορα Ως εκ τούτου μην τους επιτρέψετε να σας πολιορκούν εντός κατασκευασμένων και νοερών συνόρων. Παρόλο που κανείς δεν μπορεί να καλύψει ατομικά τα κενά που έχουν δημιουργηθεί, καθένας από εσάς μπορεί να κατασκευάσει μια γέφυρα σκέψης και δικαιοσύνης πάνω από τα κενά για να φωτίσει τον εαυτό του και τον περιβάλλοντα χώρο του. Ενώ αυτή η προσχεδιασμένη πρόκληση ανάμεσα στο Ισλάμ και σε εσάς, την νεολαία, είναι ανεπιθύμητη, μπορεί να εγείρει νέα ερωτήματα μέσα στα περίεργα και ανήσυχα μυαλά. Οι προσπάθειες να βρείτε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θα σας δώσουν την κατάλληλη ευκαιρία να ανακαλύψετε νέες αλήθειες. Επομένως μην χάνετε την ευκαιρία να αποκτήσετε κατάλληλη, σωστή και αμερόληπτη κατανόηση για το Ισλάμ, έτσι ώστε μακάρι, λόγω του αισθήματος ευθύνης για την αλήθεια

Οι μελλοντικές γενιές να γράψουν την ιστορία αυτής της τρέχουσας αλληλεπίδρασης μεταξύ του Ισλάμ και της Δύσης με μια σαφέστερη συνείδηση και μικρότερη δυσαρέσκεια.



ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΕΣΑΣ

Πράγματι, σας θεωρώ δικά μου παιδιά. Και θέλω να σας συμβούν τα ίδια πράγματα που επιδιώκω για τα δικά μου, τα βιολογικά μου παιδιά. Και αυτό το οποίο θέλω να σας αναφέρω, το θεωρώ πράγματι χρήσιμο για εσάς. Κάθε άνθρωπος αγαπά το παιδί του, είτε το παιδί το καταλαβαίνει είτε όχι. Αυτή η αγάπη όμως δεν σημαίνει την συγκάλυψη των ελαττωμάτων, για να μην στενοχωρηθεί το παιδί. Όχι, αντιθέτως, ο άνθρωπος είναι ειλικρινής με το δικό του παιδί. Προς το παρόν σας απαντώ μονάχα με μια πρόταση. Μπορεί και να συμφωνώ με μερικά από όσα θέσατε έως τώρα, ωστόσο, διαφωνώ κάθετα με την απογοήτευση. Εσείς είστε νέοι, και όλα όσα είπατε αποτελούν πράγματι προβλήματα, όμως εάν κάθε φορά που παρουσιαζόταν ένα πρόβλημα, αντί να το αντιμετωπίσουμε, απογοητευόμαστε, τότε δεν θα υπήρχε η πρόοδος που πέτυχαν οι προηγούμενες γενιές. Θα ήμασταν ακόμη στην εποχή του δικτατορικού καθεστώτος, της διαφθοράς και της εξάρτησης. Δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, τίποτα δεν πρέπει να μας προκαλεί απογοήτευση, ειδικά σε εσας, τους νέους. Θεού θέλοντος οι αρμόδιοι θα δώσουν τη δέουσα σημασία σε όλα όσα είπατε. Να είστε πάντα υγιείς. Ο νέος εύκολα δέχεται το δίκαιο, εύκολα διαμαρτύρεται, εύκολα αναλαμβάνει δράση χωρίς φόβο και εσωτερική σύγκρουση. Μεταξύ των θαυμαστών χαρακτηριστικών της νεότητας είναι η δύναμη, η καινοτομία και η φρεσκάδα. Όλα αυτά υπάρχουν έμφυτα μέσα σας. Εσείς είστε σαν τα παιδιά μου και θέλω να κινηθείτε, όπως τώρα, σε μια σωστή κατεύθυνση. Αυτό που περιμένω από εσας, τους αγαπημένους μας φοιτητές και φοιτήτριες, είναι να είστε πρωτοπόροι και ανεξάρτητοι. Δεν πρέπει να περιμένετε να σας πιέζουν για κάτι. Η ελπίδα μας εναποτίθεται στους νέους. Το κίνητρο που σπρώχνει μια κοινωνία μπρος τα εμπρός είναι οι νέοι. Οι νέοι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι. Να καλλιεργούν τον νου. Σταθείτε δυναμικά και εμπιστευτείτε τον Θεό. Αγαπητοί μου, παιδιά μου, βλέπω πως το μέλλον ανήκει σε εσάς. Αναμφίβολα, το μέλλον της χώρας μας θα είναι ακόμη πιο λαμπρό από το παρόν στον δρόμο του Ισλάμ και των ισλαμικών αξιών. Ελπίζω, ο παντοδύναμος Θεός να σας έχει πάντα σε ετοιμότητα, να σταθεροποιήσει τα βήματα μας και να μας οδηγήσει σε αίσιο τέλος.

Και να μας φέρει κοντά με όσα άτομα αγαπάμε, όπως είναι οι μάρτυρες και ο αγαπημένος μας Ιμάμ Χομεινί και να ικανοποιεί την ιερή καρδιά του τελευταίου ιμάμη από εμάς.



Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ



ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Σήμερα στον κόσμο υπάρχουν κάποιοι εχθροί που φανερά εναντιώνονται στο Ισλάμ. Η εναντίωση αυτή ξεκινάει με τη δημιουργία διαφορών. Οι πιο βαθιές και επικίνδυνες διαφορές είναι αυτές που αφορούν την θρησκεία και την πίστη. Οι κινήσεις για να σπείρουν την διχόνοια μεταξύ των μουσουλμάνων γίνονται σήμερα από χέρια αλαζόνων. Κάποιοι αφορίζουν τους άλλους, κάποιοι εναντίων των άλλων βγάζουν ξίφος. Τα αδέρφια αντί να συνεργαστούν δίνουν τα χέρια με τους εχθρούς ενάντια στα αδέρφια τους. Δημιουργούν πολέμους μεταξύ Σιιτων και Σουνιτών. Συνεχώς αναζωπυρώνουν τις εθνικές διαφορές και τα χέρια που κάνουν αυτές τις κινήσεις είναι γνωστά.



ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ ΘΑ ΦΥΓΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ

Στον κόσμο του Ισλάμ, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι άνευ αξίας. Ανάξιοι και ευτελείς, έχουν πάρει στα χέρια τους τη μοίρα ορισμένων Ισλαμικών χωρών. Όπως τα κράτη που παρατηρείτε, τους Σαουδάραβες και τέτοια παρόμοια κράτη.

Οι ανόητοι φαντάζονται ότι δίνοντας χρήματα και προσφέροντας βοήθεια και πολλά τέτοια πράγματα Μπορούν να προσελκύουν την εύνοια των εχθρών του Ισλάμ. Δεν υπάρχει καμία εύνοια. Ακριβώς όπως στις αγελάδες αρμέγουν το γάλα τους και όταν δεν έχουν πια αρκετό γάλα τις σφάζουν Αυτές οι εμφανίσεις δεν θα πρέπει να ξεγελούν κανένα. Αυτοί θα φύγουν κάποια στιγμή. Θα καταρριφθούν. Θα καταστραφούν.

Γιατί το ψέμα (από τη φύση του) είναι προορισμένο να χαθεί (Κοράνιο)

Αυτοί είναι αναλώσιμοι και ασφαλώς θα υποστούν αλλοίωση, παρακμή, μιζέρια. Μην έχετε καμία αμφιβολία για αυτό .



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ

Είναι ανεπίτρεπτο για τα Ισλαμικά κράτη να υπηρετούν τις επιδιώξεις των ΗΠΑ και άλλων δυτικών εισβολέων. Ο Θεός στο Κοράνιο είναι ξεκάθαρος : «Όσοι είναι μαζί του είναι αμείλικτοι εχθροί των άπιστων και ευσπλαχνικοί μεταξύ τους». Αυτοί κάνουν το ακριβώς αντίθετο : είναι αμείλικτοι εχθροί των πιστών και ευσπλαχνικοί με τους άπιστους. Δείτε την κατάστασή τους: Ευνοούν και διάκεινται φιλικά απέναντι στους απίστους.

Το καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας προκειμένου να έρθει σε συμβιβασμό με τον νυν πρόεδρος των ΗΠΑ, δε δίστασε να ξοδέψει περισσότερο από το μισό χρηματοοικονομικό του απόθεμα για την ικανοποίηση των επιθυμιών και των επιδιώξεων των ΗΠΑ. Για μια κυβέρνηση και πολύ περισσότερο για ένα έθνος υπάρχει μεγαλύτερος εξευτελισμός; Όχι μόνο του απομυζούν τα χρήματα αλλά το χαρακτηρίζουν «αγελάδα για άρμεγμα» κάνοντας μεγαλύτερη την προσβολή. Εάν και η Ισλαμική Δημοκρατία ήταν σαν μερικά κράτη της περιοχής και πρόδιδε το έθνος της και υποχωρούσε εναντίον της, δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα με την Ισλαμική Δημοκρατία. Το θέμα είναι η αλαζονική τους απληστία και αυτός είναι ο βασικός λόγος της έχθρας τους ενάντια στον Ιρανικό λαό. Η Ισλαμική Δημοκρατία στέκεται απέναντί τους σαν λιοντάρι.



ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ

Σήμερα μερικά Ισλαμικά κράτη και μερικές ισλαμικές δυνάμεις σκύβουν το κεφάλι, υποτάσσονται και δείχνουν φόβο στους καταπιεστές τους αγνοώντας τη δύναμη τους. Έτσι το μόνο που κερδίζουν είναι η υποτίμηση και η περιφρόνηση των καταπιεστών τους. Όμως το Κοράνιο λέει καθαρά ότι *«δεν πρέπει να φοβάστε κανένα εκτός από μένα»*. Να κάνετε προσευχή στον παντοδύναμο Θεό, να αντισταθείτε σθεναρά εναντίον των εχθρών και έτσι θα τους κάνετε να υποχωρήσουν. Η ιστορία έχει αποδείξει πως όσοι υποχώρησαν και έδειξαν φόβο έναντι των δυνάμεων αυτών υπέστησαν πολλά δεινά και ανυπέρβλητες δυσκολίες.



Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΗΑΕ

Η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και ΗΑΕ αποτελεί ένα μελανό σημείο στην ιστορία των ΗΑΕ και μολονότι αυτή η συμφωνία σύντομα θα διαλυθεί, Θεού θέλοντος, αυτή η κίνηση δεν θα λησμονηθεί ποτέ από τα ισλαμικά έθνη. Προέβησαν στην ουσία σε μια κακόβουλη ενέργεια δημιουργώντας πεδίο δραστηριοτήτων για τους σιωνιστές στην περιοχή μας. Ο εκτοπισμός ενός έθνους (της Παλαιστίνης) είναι κάτι ασήμαντο; Αυτοί δυστυχώς δρουν ενάντια στα συμφέροντα του κόσμου του Ισλάμ και της περιοχής και αντιμετωπίζουν με μεγάλη ανευθυνότητα τα ζητήματα της περιοχής. Εμείς δεν πρέπει να τους βοηθήσουμε σε αυτό και ας ελπίσουμε ότι τα ΗΑΕ θα ξυπνήσουν σύντομα και θα επανορθώσουν για την ζημιά που προξένησαν.



ΑΥΤΟΙ ΠΡΟΔΩΣΑΝ

Φυσικά, αυτή η προδοσία δεν θα διαρκέσει πολύ, αλλά ο λεκές αυτής της απόπειρας θα παραμείνει για πάντα. Το UAE προδίδει τον κόσμο του Ισλάμ, των αραβικών εθνών, των περιφερειακών χωρών και της ίδιας της Παλαιστίνης. Αυτοί διέπραξαν μια «κακόβουλη» ενέργεια και έχουν επιτρέψει στους Σιωνιστές να βάλουν πόδι στην περιοχή. Η κατοχή των εδαφών μιας χώρας και ο εκτοπισμός ενός έθνους είναι ασήμαντα γεγονότα. Λησμονήθηκαν αυτά τα ζητήματα και ομαλοποίησαν τη σχέση τους με τους σιωνιστές. Αυτοί δυστυχώς κινούνται ενάντια στα συμφέροντα του Ισλαμικού κόσμου και της περιοχής μας και αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά με πρωτοφανή σκληρότητα και κυνισμό. Εμείς δεν θα συνδράμουμε σε τέτοιες ενέργειες σε αντίθεση με τα UAE που κρίνονται με τη στάση τους συνένοχοι. Ελπίζω οι ηγέτες του UAE να ξυπνήσουν σύντομα και να αντισταθμίσουν τις πρόσφατες ενέργειες τους.



ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ

Το καθήκον μας είναι να υποστηρίξουμε και να υπερασπιζόμαστε το Ισλάμ και τα ισλαμικά κινήματα. Μια από τις προϋποθέσεις είναι να αφήσουμε κατά μέρος τις δογματικές και τις φυλετικές διαφορές. Όταν όμως ξεκινάμε να το εφαρμόσουμε στην πράξη - να αφήσουμε τις διαφορές - ,υπάρχουν κάποιοι που διαφωνούν και δεν το επιτρέπουν οι οποίοι κάνουν τα πάντα, ώστε να μην υπάρξει αλληλεγγύη μεταξύ των μουσουλμάνων. Ερεθίζουν μερικούς από εμάς, ερεθίζουν μερικά από τα αδέρφια μας, για να σπείρουν τη διχόνοια μεταξύ μας με αποτέλεσμα να δυναμιτίζουν κάθε προσπάθεια για την ένωση των μουσουλμάνων. Εκείνος ο σιίτης που υποστηρίζεται από την Αγγλία και εκείνος ο σουνίτης που υποστηρίζεται από την Αμερική και το Ισραήλ δεν είναι εξίσου αποδεκτοί από εμάς.



ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ



ΣΩΤΗΡΙΟ ΧΕΡΙ

Ίσως στην ιστορία της ανθρωπότητας σε ελάχιστες περιόδους η πλειοψηφία των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη να ένιωσε την ανάγκη ύπαρξης ενός σωτήρα. Κάτι αντίστοιχο βιώνουμε σε μεγάλο βαθμό σήμερα. Η ανθρωπότητα μαστίζεται από φτώχεια, αρρώστια, βουλιάζει στη διαφθορά και την αμαρτία. Υφίσταται αδικία, ανισότητα και πολλαπλές διακρίσεις. Ο άνθρωπος σήμερα παρατηρεί την «κατάχρηση» της επιστήμης από τις μεγάλες δυνάμεις. Ο άνθρωπος σήμερα έρχεται αντιμέτωπος με τέτοια δεινά. Όλα αυτά του προξενούν αφόρητη κούραση και σε ολόκληρο τον κόσμο οι άνθρωποι νιώθουν αδήριτη την ανάγκη για ένα σωτήριο χέρι.



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Αποσπάσματα από την συνάντηση του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν με τους Ολυμπιονίκες της εθνικής βόλεϊ του Ιράν.

Εσείς, τα παιδιά της πατρίδας μας, είστε το φως των ματιών μας. Είπαν μερικοί ότι ασχολούμαι με το βόλεϊ. Στην πραγματικότητα η ενασχόλησή μου περιορίζεται στο γεγονός πως κατά την παιδική μου ηλικία έπαιζα βόλεϊ στα στενά της γειτονιάς. Τοποθετούσαμε, θυμάμαι, ένα σχοινί στη μέση του δρόμου και πάντα είχαμε το όνειρο ενός πραγματικού δίχτυ βόλεϊ που δεν μπορούσαμε τόσο εύκολα να το αποκτήσουμε τότε. Αυτό το άθλημα πράγματι είναι πολύ ωραίο και ανήκει στα αθλήματα για τα οποία ενδιαφέρομαι και ο ίδιος προσωπικά. Δόξα τω Θεώ, οι νέοι μας κατάφεραν να μας κάνουν υπερήφανους και εγώ χάρηκα πρώτα για την νίκη σας και μετά για την χαρά του λαού μας. Γι' αυτό επιθυμώ για μια ακόμη φορά να σας ευχαριστήσω θερμά.



ΠΕΡΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Εγώ ανέφερα πριν μερικά χρόνια – ουσιαστικά έχουν περάσει 5 ή 6 χρόνια από τη δήλωσή μου – ότι στα επόμενα πενήντα χρόνια εμείς έχουμε την υποχρέωση να προοδεύσουμε τόσο. Όστε εάν στο μέλλον επιθυμεί κάποιος να ενημερωθεί για τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις να αναγκαστεί να μάθει Περσικά. Όπως σήμερα, εάν εσείς επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στις νέες καινοτόμες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, πρέπει αναγκαστικά να ξέρετε αγγλικά. Σε άλλους τομείς όπως παραδείγματος χάριν στις νομικές επιστήμες λένε πως πρέπει να μάθει κανείς γαλλικά. Σε αυτό το σημείο πρέπει να φτάσουμε και εμείς. Δηλαδή εσείς (οι ελίτ) πρέπει να προχωρήσετε τόσο πολύ, ώστε στην προαναφερθείσα περίοδο όποιος σε όλο τον κόσμο επιθυμεί να έρθει σε επαφή με τις τελευταίες εξελίξεις σε κάθε επιστημονικό τομέα να αναγκαστεί να μάθει την Περσική γλώσσα.



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και όλα τα στελέχη του ιατρικού τομέα για την αντιμετώπιση αυτής της ασθένειας που πρόσφατα έφθασε και στην χώρα μας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Υπουργείο Υγείας και Περιθαλψης, τους υπευθύνους τους Υπουργείου και τον ίδιο τον Υπουργό, για τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλλουν. Ο λόγος για τον οποίο ήθελα να μιλήσω απευθείας στον Ιρανικό λαό ήταν να για να εκφράσω αυτές τις ευχαριστίες παρουσία του Δρ. Μαραντί, του αξιότιμου προέδρου της Ακαδημίας Ιατρικών Επιστημών. Ήθελα με αυτόν τον τρόπο να μεταφέρω τις πιο βαθιές μου ευχαριστίες σε όλους τους αγαπημένους μας γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και τους υπευθύνους των θεραπευτικών κέντρων. Θεού Θέλοντος να έχετε πάντα επιτυχίες στο έργο σας, οι πράξεις σας είναι πολύτιμες για το κοινωνικό σύνολο! Όλοι αναγνωρίζουν την προσφορά σας και το πιο σημαντικό ο παντοδύναμος Θεός θα σας χαρίσει την Θεία ευλογία! Ευχόμαστε αυτός ο ιός να ηττηθεί και να μην χρειαστούμε για πολύ ακόμα αυτή τη βαρυσήμαντη και πολύτιμη πράξη σας!



ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και όλα τα στελέχη του ιατρικού τομέα για την αντιμετώπιση αυτής της ασθένειας που πρόσφατα έφθασε και στη χώρα μας.

Τα βιώματα που θα αποκτήσουμε λόγω αυτών των γεγονότων και οι ενέργειες του λαού μας και των διαφόρων φορέων αποτελούν στην πραγματικότητα μια μεγάλης έκτασης δημόσια άσκηση της συμπόνιας, της ανθρωπιάς μας.

Αυτό στην ουσία μπορεί να είναι το θετικό επίτευγμα αυτών των γεγονότων.

Σήμερα, η κοινωνία μας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ την ομόνοια και τον αλτρουισμό. Η κοινωνία μας σήμερα χρειάζεται επίσης την υπομονή, την αλληλεγγύη, την ανάληψη ευθυνών και την ανοχή όλων των κοινωνικών ομάδων.

Εάν υπάρχουν αυτά, να ξέρετε ότι αυτή η δοκιμασία θα μετατραπεί σε ευλογία, η απειλή θα μετατραπεί σε ευκαιρία! Δόξα τω Θεώ, έχω ήδη ακούσει πολλά που φανερώνουν την αλληλεγγύη του έθνους μας αναφορικά με την αντιμετώπιση της ασθένειας αυτής.

Ας πούμε ο μαγαζάτορας έχει τοποθετήσει μια βρύση έξω από το μαγαζί του με απολυμαντικά, ώστε οι περαστικοί να πλένουν τα χέρια τους. Ή ας πούμε η τάδε νοσοκόμα ανέβαλε το γάμο της, για να είναι δίπλα στους ασθενείς. Ή ακόμη υπάρχουν και αυτοί που έχουν προσφέρει οικονομική βοήθεια για την αντιμετώπιση του ιού. Γενικά όλες αυτές οι πράξεις είναι αξιέπαινες. Ας δείξουμε λίγη υπομονή και αντοχή, ας είμαστε πιο τρυφεροί μεταξύ μας και ας προσφέρουμε βοήθεια στον συμπολίτη μας!

Αυτά στην ουσία συμβαίνουν ήδη στην χώρα μας. Ο Ιρανικός λαός εξαιτίας της μακράς ιστορίας και της θρησκείας του το έχει αποδείξει. Είδατε, λοιπόν ότι το έθνος μας με ομοψυχία καταβάλει κάθε προσπάθεια απέναντι σε τέτοιου είδους φυσικά φαινόμενα. Τέτοια αισθήματα αλληλεγγύης πρέπει να ενδυναμωθούν.



ΤΟ ΙΡΑΝ ΕΛΑΜΨΕ ΣΤΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ

Το ιρανικό έθνος έλαμψε σε αυτή την δοκιμασία! Καταρχάς η κορυφή της εθνικής υπερηφάνειας ανήκει στο θεραπευτικό και ιατρικό προσωπικό. Είτε πρόκειται για τους γιατρούς είτε για τους νοσηλευτές, είτε για όσους στελεχώνουν τα επιστημονικά εργαστήρια, είτε για το τμήμα ακτινολογίας, είτε για τα θεραπευτικά κέντρα και νοσοκομεία είτε για τα τμήματα υπηρεσιών και τα τμήματα ερευνών. Αυτοί, στην ουσία έβαλαν την ζωή τους στην υπηρεσία του λαού μας! Αυτή η υπηρεσία που πρόσφεραν θα μείνει αλησμόνητη στον Ιρανικό λαό! Δίπλα τους υπήρξαν και πολλοί εθελοντές, απλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν ανήκουν στο ιατρικό προσωπικό της χώρας. Εν τούτοις, εθελοντικά μπήκαν στην αρένα του αγώνα ενάντια στον ιό. Ιερείς, φοιτητές και φοιτήτριες, χιλιάδες εθελοντές με πάθος και αυταπάρνηση προσέφεραν αξιοσημείωτες υπηρεσίες γεμίζοντας ευγνωμοσύνη και συγκίνηση την καρδιά μας! Δίπλα τους και οι ένοπλες δυνάμεις μας συνέδραμαν όχι μόνο στον τομέα της κατασκευής και της καινοτομίας αλλά και στο πεδίο της επιστήμης, της έρευνας και κατασκευής των απαραίτητων εγκαταστάσεων όπως εν παραδείγματι νοσοκομεία, χώρους ανάρρωσης κλπ. Οι ένοπλες δυνάμεις μας προσέφεραν επίσης τις καλύτερες εγκαταστάσεις τους για την καταπολέμηση του Κορωνοιού. Αυτό ακριβώς είναι δείχνει το βάθος της Ισλαμικής κουλτούρας και την επίδραση που ασκεί στην καρδιά του λαού μας. Από την άλλη μεριά η κουλτούρα και ο πολιτισμός της Δύσης έδειξε το αληθινό της πρόσωπο. “Έδειξαν το αποτέλεσμα της αγωγής τους. Είδαμε το ένα κράτος να κάνει κατάσχεση στις μάσκες ενός άλλου κράτους ή ακόμα και ο κόσμος μέσα σε λίγη ώρα να αδειάζει τα σουπερμάρκετ και να δείχνει απληστία αγωνιώντας να γεμίσει τα ψυγεία του! Είδαμε ακόμα μερικούς να τσακώνονται για χαρτί υγείας και άλλους να περιμένουν στην ουρά να αγοράσουν όπλα. Και το πιο συγκλονιστικό, να θέτουν προτεραιότητα αναφορικά με το ποιοι ασθενείς θα θεραπευθούν, αφήνοντας χωρίς θεραπεία τους ηλικιωμένους. Μερικοί, επίσης, αυτοκτόνησαν, από τον φόβο του θανάτου, αυτοκτόνησαν. Τέτοιες συμπεριφορές υπήρξαν σε μερικά από τα δυτικά κράτη. Μάλιστα αυτή είναι η φυσιολογική και λογική συμπεριφορά. Δηλαδή το αποτέλεσμα της φιλοσοφίας που κυριαρχεί στον δυτικό πολιτισμό. Η φιλοσοφία της ατομοκρατίας, του υλισμού, του αθεϊσμού.



ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Οι δραστηριότητες μας σχετικά με το πράσινο, τα δέντρα, τα φυτά, το περιβάλλον και τα δάση, αποτελούν θρησκευτικές πράξεις. Οι νέοι μας πρέπει να γνωρίζουν τη σημασία της φύσης και να μη θεωρούν την επαφή μαζί της ως ένα είδος πολυτελείας. Αντιθέτως, είναι ένα ουσιώδες και σημαντικό στοιχείο που έχει γραφεί στον νόμο και τις αρχές μας.



Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΗ

Ο άνθρωπος, παρά τη ραγδαία επιστημονική πρόοδο χάρις στην οποία άλλαξε ριζικά η ζωή του, δεν νιώθει ευτυχία. Η σημερινή επιστήμη, μολονότι χαρακτηρίζεται ανεπτυγμένη, στην ουσία είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος σήμερα δέχεται τις αρνητικές επιδράσεις από την κατάχρηση της επιστήμης από τις μεγάλες δυνάμεις. Εντούτοις η σωφροσύνη του ανθρώπου είναι η αρετή με την οποία μπορεί να λύσει πολλά από τα προβλήματα του βιοπορισμού του. Βέβαια υπάρχουν και θέματα που δεν μπορούν να επιλυθούν από την ανθρώπινη γνώση. Φανταστείτε το θέμα της δικαιοσύνης. Σήμερα η αδικία τροφοδοτείται από την επιστήμη. Αυτό στην ουσία είναι το λογικό και φυσικό αποτέλεσμα της φιλοσοφίας που κυριαρχεί στον Δυτικό πολιτισμό. Εάν η πίστη εξουσίαζε τη Δυτική επιστήμη, οι επιστήμονές τους δεν θα δημιουργούσαν ποτέ την ατομική βόμβα. Εμείς ποτέ δεν θέλουμε να φτάσουμε σε τέτοια επιστήμη δεν θέλουμε ποτέ να είμαστε γνώστες τέτοιων επιστημών. Η επιστήμη είναι μια ιερή υπόθεση. Η σύνδεση της επιστήμης με την ηθική, με την πνευματικότητα, με την πίστη δεν υφίσταται στον σημερινό κόσμο. Εμείς θέλουμε η επιστήμη να είναι στην υπηρεσία των ανθρώπων και της δικαιοσύνης. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να υπάρχει μια πνευματική δύναμη, μια Θεϊκή δύναμη, τα δυνατά χέρια των αναμάρτητων ανθρώπων. Πρέπει να προσπαθήσουμε ώστε να φτάσουμε σε μια κοινωνία στο επίπεδο του Ιμάμ Μαχντί. Αυτή η κοινωνία είναι η κοινωνία της πνευματικότητας, της δικαιοσύνης, της επιστήμης, της ηθικής και της αξιοπρέπειας.



ΠΕΡΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ο Χαφέζ χωρίς καμία αμφιβολία είναι το πιο λαμπρό αστέρι της περσικής λογοτεχνίας. Δεν έχουμε κάποιον άλλον Ιρανό ποιητή που να έχει επηρεάσει και να είναι παρών τόσο πολύ στο μυαλό, την καρδιά και στα βάθη της κουλτούρας της κοινωνίας και του έθνους μας. Ο παππούς μου ήταν από τους πιο γνωστούς κληρικούς της πόλης Μασχάντ ήταν και ένας ασκητής. Το βιβλίο των ποιημάτων του Χαφέζ (Ντιβάν) ήταν στο σπίτι μας, το είχε δώσει στην μητέρα μου για την προίκα της και το είχαμε στο σπίτι. Εγώ από μικρός απήγγελα τα ποιήματά του. Η άποψη που είχε ο Χαφέζ για τον κόσμο, ήταν μία μυστηριώδης άποψη. Ο Χαφέζ εάν δεν ήταν περήφανος ότι έχει απομνημονεύσει όλο το Κοράνιο δεν θα έβαζε ως ψευδώνυμο του το «Χαφέζ». Ξέρετε πως ήταν από τους λίγους που ήξερε όλο το Κοράνιο απέξω, το γεγονός που ήξερε άπταιστα το Κοράνιο είναι φανερό στα ποιήματά του.



Η ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΧΒΑΖ

Το πιο πικρό και λυπηρό περιστατικό της θυσίας μερικών συμπατριωτών μας στην πόλη Αχβάζ από τρομοκράτες μισθοφόρους, για άλλη μια φορά έκανε σαφής την σκληρότητα και την κακοήθεια των εχθρών του ιρανικού λαού. Αυτό που έκαναν αυτοί, πράγματι ήταν μια ανανδρη πράξη, είναι σαφές πως αν κάνει κάποιος επίθεση με πολυβόλο σε άοπλους με καμία αμυντική δυνατότητα εννοείται πως θα υπάρχουν θύματα. Όμως η πράξη αυτή δεν είναι γενναία είναι ανανδρη πράξη. Στην ουσία τις γενναίες πράξεις τις κάνουν οι νέοι μας, ο καθένας τους σε άλλο τομέα. Εσείς στον αθλητισμό, μερικοί άλλοι στον τομέα της άμυνας, μερικοί στον τομέα της επιστήμης. Εκφράζω την συμπόνια μου και ζητάω γαλήνη, υπομονή και ηρεμία για τα μέλη των οικογενειών των θυμάτων αυτών και εύχομαι την ανύψωση των θυμάτων στην επόμενη ζωή. Οι αρμόδιες δυνάμεις της χώρας είναι υποχρεωμένες γρήγορα και με ακρίβεια να ακολουθήσουν τους εγκληματίες αυτούς και να τους παραχωρήσουν στα ικανά χέρια της δικαστικής εξουσίας της χώρας.



ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΚΤΗ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

Όταν βλέπω στην τηλεόραση πως μερικοί κυκλοφορούν χωρίς μάσκες και δεν τηρούν κάτι τόσο απλό – να φοράμε δηλαδή όλοι μάσκα – πράγματι ντρέπομαι το ιατρικό και νοσηλευτικό μας προσωπικό. Αυτοί οι γιατροί και οι νοσηλευτές αγωνίζονται τόσο πολύ και στην ουσία θυσιάζονται για εμάς, όμως μερικοί από εμάς, μικροί και μεγάλοι, δεν θέλουν να φοράνε μάσκα. Θέλω να ζητήσω από όλους σας , είτε είστε ανάμεσα στα στελέχη της χώρας, είτε είστε απλοί συμπολίτες μας να δράσετε σε αυτόν τον τομέα, ώστε σε μικρό χρονικό διάστημα να σπάσουμε αυτήν την αλυσίδα της μετάδοσης και να πάμε τη χώρα στην ακτή της σωτηρίας.

